

Op weg

Dordt voor (n)u

Eens in de paar jaar krijgen de verenigingen die aangesloten zijn bij de Bijbelstudiebond een enquête toegestuurd. Daarin staat ook stevast de vraag of u onderwerpen heeft die u graag in *WegWijs* besproken wilt hebben. En altijd komt daar een scala aan onderwerpen uit naar voren. Dat varieert van 'liturgisch bloemschikken' tot 'onze belijdenisgeschriften'. Mijn complimenten voor uw brede interesse! Een nog groter compliment geef ik de redactie van *WegWijs*. Zij zorgt ervoor dat bij die meest uiteenlopende onderwerpen schrijvers en materiaal gezocht worden, zodat er zes keer per jaar een mooi, leerzaam en boeiend blad bij u op de deurmat ligt. En zo is ook deze *WegWijs* tot stand gekomen.

De afgelopen week was ik voor mijn werk op kennismakingsbezoek bij een oude dame. Ze werd al wat vergeetachtig, maar kon me nog veel over vroeger vertellen. Zij had op verschillende plaatsen in ons land gewoond. De ene plek was, uiteraard, iets beter bevallen dan de andere. En steeds had zij de vrouwenvereniging (wist ik wat dat was?) bezocht. In één plaats had zij zich er niet zo thuis gevoeld. Daar behandelden ze zelfs, haar gezicht vertrok nog in een licht afgrijzen, de Dordtse Leerregels. Kende ik die, werkelijk?! Ik heb maar niet verteld dat wij daar juist een themanummer aan wijden en dat ik mij er dus in ging verdiepen. Deze reactie komt ons niet vreemd voor. Eerlijk gezegd moest ik zelf ook wel even slikken. Ik ben er een avond voor gaan zitten. De Dordtse Leerregels op tafel, een cd met de *Psalmen voor nu* aan. En, heel opvallend, in beide kwamen dezelfde gedachten en zinsneden naar voren. Ik wil ze u niet onthouden.

DL I, 1: Alle mensen hebben in Adam gezondigd en verdienen Gods vloek en de eeuwige dood.

Psalm 53: Domme, eigenwijze mensen denken bij zichzelf: God bestaat niet. Daarom doen ze wat ze willen; slecht en onrechtvaardig zijn zij. Niemand doet nog goed.

DL II, 1: God is niet alleen volkomen barmhartig, maar ook volkomen rechtvaardig.

Psalm 9: ... en de Heer zet, op zijn troon, op zijn rechterstoel de toon, voor een wereld waar het recht weer woont.

Het raakte mij. De eeuwen door hebben kinderen van God zich verdiept in zijn Woord. Ze hebben zich moeite getroost om dat Woord te belijden en weer te geven in eigentijdse taal. Door zijn Geest mogen wij zijn Woord naspreken en nazingen. Tot glorie van onze Vader in de hemel en tot eer van onze redder Jezus Christus.

Ik wens u allen een heel verrijkende bespreking toe van deze *WegWijs*!

Katrien Janssens-Salomons, voorzitter Bijbelstudiebond