

Op weg

De natuur

Inge Laan

De Bijbelstudiedag was een prachtige dag waarop wij veel moois hebben meegekregen en veel om over na te denken. Als bestuur zoeken wij met elkaar naar een onderwerp voor de Bijbelstudiedag, waarvan wij hopen en verwachten dat er na die dag verder op gestudeerd en over doorgesproken kan worden. Op de verenigingen, op bijbelstudieavonden of zomaar, in gesprek met anderen in uw omgeving. Ik denk dat wij met dit onderwerp en met de invulling van deze Bijbelstudiedag daar zeker in zijn geslaagd! Het is denk ik zelfs een onderwerp waarvoor één avond niet genoeg is.

Ik zal er zomaar wat opvallende gedachten en uitspraken uitlichten die mij zijn bijgebleven:

- Wij kunnen de grootheid van God de Vader, de almachtige schepper, in de natuur ontdekken. Maar God is meer. Het verzoenende werk van Jezus Christus, zijn Zoon die gestorven is voor onze zonden, zien wij in de natuur niet. Daarvoor hebben wij Gods Woord nodig.
- Wij moeten met beide ogen kijken naar de natuur. Niet alleen maar naar de bloemetjes, de vlindertjes en de mooie bergen. Er zijn ook schepsels die wij gedrochten vinden, en een wreedheid die niet in ons paradijselijk beeld past. Dat is juist de grootheid van God de schepper. Hij bepaalt.
- In het kijken naar de natuur kunnen wij niet om de wetenschap heen. De wetenschap ontdekt zaken die in eerste instantie tegen de Bijbel in lijken te gaan. Luther en Calvijn hebben de mensen die zeiden dat de (bolvormige!) aarde om de zon draait in plaats van de zon om de aarde, verketterd en uitgemaakt voor duivelszonen. Hoe staan wij tegenover de nieuwste ontwikkelingen en ontdekkingen door de wetenschap?
- Hoe meer wij door de wetenschap te weten komen over de natuur en de schepping, hoe kleiner wij worden en hoe groter onze verwondering is.
- God heeft de aarde geschapen. Dat is een geweldige belijdenis die wij allen belijden. Hoe God dat gedaan heeft, dat weten wij nog lang niet. Als wij het al ooit te weten zouden kunnen komen. Wel ontdekken wij door de wetenschap steeds weer een stukje meer van de grootheid van Gods schepping.
- Wij lezen de Bijbel vanuit onze cultuur en met een voorgevormd beeld. Dat beeld klopt niet altijd met wat er echt staat. Het is interessant om te (her)ontdekken wat er wel in de Bijbel staat als je alle voorgevormde beelden loslaat.

Naast deze uitspraken en al het andere dat gezegd werd, heb ik nog genoten van de muziek van de marimba, de piano en de zang. Wat een complete Bijbelstudiedag. Wij mogen daar van harte dankbaar voor zijn.

Ik wens u een goede bespreking en een vruchtbaar vergaderseizoen toe.