

# Op weg

## Leiderschap

Inge Laan

Ik kan mij er niets meer van herinneren. U wel? Hebt u op de lagere school vertellingen gehad over Nehemia? In mijn beleving gingen wij van de schepping via Abraham, Mozes, David en eventueel Ester of Daniël rechtstreeks door naar het kerstevangelie. Ezra en Nehemia kwamen alleen aan de orde tijdens de overhoringen van *Naam en Feit...*

Misschien is het verhaal van Nehemia niet stoer genoeg of te moeilijk voor een vertelling op de basisschool. Ik weet het niet. Maar een jaar of vijftien geleden maakte ik pas echt kennis met Nehemia. En wat is dat een persoonlijkheid om kennis mee te maken! Hij was echt op en top leider. Bij het lezen van Nehemia kreeg ik toentertijd de opdracht mee om de lessen over geestelijk leiderschap vanuit het boek op te schrijven. Daar waren twintig regels voor beschikbaar! Dat betekent dus dat wij twintig lessen over geestelijk leiderschap kunnen leren van Nehemia!

Nu is het leuk dat ik in mijn opleiding tot leidinggevende natuurlijk ook les kreeg over leiderschap. U raadt het al: overeenkomsten genoeg! Ik zal er een paar op een rijtje zetten, naar het voorbeeld van Nehemia.

Een leider heeft een bewogen hart, maakt concrete plannen en zet concrete stappen, kan mensen innerlijk motiveren, kan goed organiseren, zet zijn beste mensen in op de beste plaats, concentreert zich op mensen die mee willen doen, maakt duidelijke afspraken, is een voorbeeld voor anderen en vraagt anderen geen dingen waar hij zelf niet toe bereid is. Of in moderne stijl (ik zal u de Engelse termen besparen): een leider is echt, transparant, een coach, laat ieder zijn 'ding' doen waar hij goed in is, stelt 'smart' zijn doelen en is resultaatgericht. Nehemia als de moderne manager!

Maar als ik het hierbij zou laten, zou ik Nehemia ernstig tekortdoen. Nehemia is veel meer dan een moderne coach. Hij wist heel goed van waaruit en waarheen hij werkte. Hij had een doelgerichtheid vanuit het fundament van Gods Woord! Dat gaf hem een helder inzicht en onderscheidt hem van alle moderne inzichten. Als moderne leiders, waar en aan wie wij ook leiding moeten geven, kunnen wij van Nehemia leren. De belangrijkste lessen zijn: een leider is iemand van gebed; hij zoekt geen eigen belang of eer, maar handelt naar de principes van Gods Woord; hij heeft een helder inzicht, gefundeerd op het Woord en de omgang met God, en als laatste: een leider geeft alle eer aan God!