

# Geweld-ig!

Inge Laan

Wat zijn het toch moeilijke stukken in de Bijbel. Ik heb wel eens de neiging om de andere kant op te kijken, mijn hoofd in het zand te steken of op een andere manier toe te geven aan mijn vluchtneigingen. Dat slaat elkaar maar de hersens in, het bloed spat als het ware van de bladzijden. Zeker in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament kunnen ze er wat van. Kijk alleen al naar Saulus die maar wat graag de christenen gestenigd zag! Wat nou vrede op aarde en heb uw naaste lief als uzelf?!

Dit keer was ik aan de beurt om de door u ingezonden stukjes te verzamelen en er een geheel van te maken voor *WegWijs*. Wat mij opviel, en dat heb ik er dan ook bij gezet, is dat u laat horen dat het geweld meer kanten heeft. Duidelijk is dat er aan de ene kant het ongemak en verdriet over geweld bestaan, maar dat aan de andere kant juist ook het beeld van God helder wordt: God is niet een God die alleen maar lief en aardig is! Hij leert ons, door al de boosheid en het geweld heen, dat wij Hem én het verlossend werk van Jezus Christus hard nodig hebben!

Maar hoe kun je dat zien als je er middenin zit? Als je van God, door middel van de priesters, de opdracht krijgt iemand te doden? Of je moet de strijd aanbinden met de vijand en eropuit zijn hem te verslaan. Daardoor word je zelf toch ook getraumatiseerd? Ik weet niet hoe u zich zou voelen, maar ik zou de Here die avond niet kunnen danken voor de mooie dag die Hij gaf.

Wel zou ik alle onmacht bij Hem neer kunnen leggen. De onmacht en het verdriet over zoveel leed en agressie. De onmacht en het verdriet over onze zondige aard dus. Over het geweld dat nodig lijkt te zijn om het verlossend werk te kunnen zien en aanvaarden. Want dat God zijn Zoon gaf om ons uit alle ellende te bevrijden, is dan toch echt een wonder. Zoveel liefde, vindt u dat nou niet geweld-ig?!