

Reacties & ervaringen (bijlage)

Kinderen en kerk

Op de oproep om eens met uw (klein)kinderen te praten over hun ervaring met de kerkdiensten, kwamen heel veel reacties. De verkorte versie kunt u lezen in het januarinumnummer van *WegWijs*; de complete reacties konden een plaatsje op de website krijgen. Jongens en meisjes: allemaal heel hartelijk bedankt!

Rick: Ik ga niet elke week twee keer naar de kerk. De ene week wel, de andere week één keer. Ik ga dan uit gewoonte, maar soms ook wel met plezier. Zelf heb ik geen bijzondere taak in de kerkdienst. Op zichzelf vind ik dat niet zo erg. Er worden al heel wat mensen ingeschakeld om uit de Bijbel te lezen. Toch zou ik het wel leuk vinden om bijvoorbeeld voor in de kerk een stukje te lezen.

Ik vind het het fijnst om liederen te zingen. Die vind ik mooier en ze spreken me meer aan. Ik probeer wel naar een preek te luisteren, maar soms dwalen mijn gedachten af. Vaak begrijp ik de preek wel, maar soms ook niet. Ik vind preken uit het Nieuwe Testament het mooiste, vooral als het gaat over de verhalen van de Here Jezus, want die vind ik erg mooi.

Meestal hebben we een kerkdienst van anderhalf uur. Dat vind ik wel goed. Soms duurt een kerkdienst wel wat te lang.

Ik zou graag willen dat er meer instrumenten in de dienst gebruikt zouden worden. En af en toe een opwekkingslied zou ook fijn zijn.

Als ik iets niet goed snap van een preek dan praat ik daar meestal met mijn ouders over. Ik vind dus dat de kerkdienst wel goed verloopt. Alleen graag wat opwekkingsliederen.

NN: Ik ga 's zondags twee keer naar de kerk. Meestal uit gewoonte. Soms heb ik momenten dat ik liever thuisblijf...

Ik mag bij een sing-in en aangepaste diensten ook wel eens op mijn djembé of saxofoon spelen. Dat vind ik erg leuk. Ik houd het meest van gezangen. Die zijn tenminste een beetje modern.

Meestal kan ik wel goed naar een preek luisteren. Soms heb ik niet zo'n zin; dan ga ik wat tekenen. Ik begrijp de preek meestal wel. Ik vind preken over het Nieuwe Testament het fijnst, omdat ik die verhalen over Jezus zo mooi vind.

Soms vind ik de kerkdienst wel wat lang duren, soms ook niet. De gebeden zouden wel wat korter mogen.

Er wordt bij ons veel voor kleine kinderen gedaan die niet zoveel van de dienst snappen, maar er is bij ons haast niks voor mijn leeftijd (ik zit in groep acht).

Soms heb ik na een kerkdienst vragen waar ik wel eens met mijn ouders over praat.

Liever niet elke zondag de tien geboden.

Graag wat meer opwekkingsliederen, maar niet dat het wordt als een evangelische kerk.

Wat meer muziekinstrumenten zou ik ook leuk vinden en dan zonder orgel.

In de preek graag ietsiepietsie meer voor de kinderen, die, zeg maar, net puber worden.

Verder vind ik het goed zoals het nu is.

Een reactie van een grootouder op de vraag: hoe vinden onze (klein)kinderen het in de kerk?

Een moeilijke vraag omdat ze weten welke antwoorden je graag wilt horen, lijkt me.

Goed, wij hebben het geprobeerd en kregen een reactie vanuit één gezin.

Ik weet van verschillende kinderen dat ze soms wel iets zouden willen veranderen, maar het blijft wat vaag omdat bepaalde ervaringen/experimenten niet voldeden.

Wel zou de lofprijzing meer bewust naar voren mogen komen, evenals ook de schuldbelijdenis. Het blijft vaak wat in het algemene hangen.

Bovendien zou er bij de doop ook vaker aan herinnerd kunnen worden dat die woorden eens ook over *ons* zijn uit gesproken. Nu staat dat wel in het formulier, maar dat gaat soms toch zo maar aan je voorbij en dringt niet door. (Zou er dan misschien ook minder behoefte zijn aan de ervaring van een herdoop?)

Van de oudste van de vier, dertien jaar, was de reactie samengevat: het hangt wel sterk af van de dominee die er preekt. De één spreekt mij veel meer aan dan de ander en heel vaak weet ik niet wat ik ermee moet doen. Ook kan ik de ene keer beter luisteren dan de andere keer. Van mij mag er vaker gewisseld worden van muziekstijlen. En het mag beslist blijer. Ik mag wel graag naar de kerk gaan want dan zie ik mijn vrienden ook nog.

De volgende van twaalf jaar zegt iets soortgelijks, maar zou het waarderen als de preek ingekort wordt.

De derde, acht jaar, zou de muziek ook een stuk vrolijker willen, evenals het zingen. De crèche-plus vind ik fijner, is niet zo moeilijk en daar praten we vaak over de vertelling. In de kerk wordt er vaak één keer uit de Bijbel gelezen, ik vind dat het eigenlijk twee keer moet, ook nog eens na de preek.

De jongste van vijf jaar vindt de piano, de band en andere muziekinstrumenten leuk en heeft verder nog geen mening.

Een moeder vroeg haar twee dochters, Daniëlle en Iris, om hun mening.

Daniëlle (acht jaar)

Wat vind je leuk in de kerk? Het kindmoment.

Zijn er veel mensen in de kerk die jou kennen? Ken jij zelf veel mensen, bijvoorbeeld van de wijk? Een paar mensen kennen mij wel. Ja, ik ken wel veel mensen.

Hoe vind je wat we voor de kinderen doen (kindmoment, bijbelklas, een plaatje bij de preek, lied dat je kent, activiteiten voor de kinderen zoals knutselen)? Leuk vind ik het knutselen want dan maken we altijd iets leuks. De bijbelklas vind ik ook leuk want daar wordt alles goed uitgelegd. Als er psalmen worden gezongen die ik op school heb geleerd vind ik het leuk, want dan kan ik goed meezingen.

Begrijp je dingen uit de preek? Soms.

Zou je dingen anders willen? Wat bijvoorbeeld? Dat er vaker muziek bij het orgel of de vleugel is, bijvoorbeeld trombone of dwarsfluit.

Iris (tien jaar)

Wat vind je leuk in de kerk? Het kindmoment en muziekinstrumenten bij het zingen en de collecte.

Zijn er veel mensen in de kerk die jou kennen? Ken jij zelf veel mensen, bijvoorbeeld van de wijk? Ik denk het wel, ik ken best wel veel mensen maar ik weet niet of ze mij kennen.

Hoe vind je wat we voor de kinderen doen (kindmoment, bijbelklas, een plaatje bij de preek, lied dat je kent, activiteiten voor de kinderen zoals knutselen)? Goed, zo snappen we de preek. Ik vind dat ze het goed uitleggen. Ik vind het ook altijd leuk als we iets gaan maken in de kerk op een zaterdag. Ik vind dat gezellig omdat we met zijn allen zijn. Ik vind het alleen jammer dat er zo weinig meisjes van mijn leeftijd zijn.

Begrijp je dingen uit de preek? Niet altijd, maar dan vraag ik het aan mijn ouders.

Zou je dingen anders willen? Wat bijvoorbeeld? Ik zou niets anders willen.

Ook de moeder van Esmee en Koen liet haar kinderen nadenken over de vraag hoe ze het vinden in de kerk.

Esmee (twaalf jaar)

Ik weet niet zo goed op te noemen wát ik leuk vind in de kerk. Oppassen in de crèche dat vind ik leuk, maar dat is niet echt in de kerk.

Ik ken wel veel mensen vooral van gezicht. We herkennen en groeten elkaar ook in het winkelcentrum, maar ik weet hun namen niet allemaal.

Ik vind het goed in de kerk dat ze dingen organiseren, zoals gemeentemiddag.

Ik vind dat er te weinig voor de kinderen is in de kerkdienst. Ik bedoel dan vooral de kleinere kinderen zoals mijn jongste broertjes.

Ik begrijp de preek soms. De preken van de ene dominee beter dan die van de andere.

Wat zou er anders kunnen? Ik zou graag meer *Opwekking* en *Psalmen voor Nu* in de kerkdiensten willen zingen.

Koen (tien jaar)

Ik vind de bijbelklassen wel leuk en het koffiedrinken na de kerkdienst.

Veel mensen kennen mij wel, ik ken er ook wel wat. Ik vind het leuk dat mijn vrienden ook in de kerk zitten.

Van de preek vind ik de inleiding, het verhaaltje vooraf, vaak leuk. De rest van de preek begrijp ik meestal ook wel, maar het is soms wel moeilijk.

Ik vind het stilzitten in de kerk niet leuk. Zingen vind ik ook niet leuk, het gaat zo traag.

Het is bij andere kerken waar ik ben geweest (baptist en evangelisch) wel levendiger dan bij ons. Het zou bij ons ook wel wat levendiger kunnen. Piano is al wat levendiger dan orgel, maar andere instrumenten erbij vind ik ook erg leuk. Sommige liederen zijn ook mooier dan de langzame psalmen zoals 'Heer, U bent mijn leven'.

Tot slot nog het resultaat van een gesprek tussen Loïs en Danique en hun moeder.

Loïs en **Danique** (zes en vijf jaar) vinden het 'gewoon' in de kerk, niet echt leuk en niet echt onleuk. Loïs vindt het lastig om naar de kerk te gaan omdat ze de preek niet altijd begrijpt.

Danique wil meestal niet naar de kerk omdat ze zo lang stil moet zitten bij het bidden en dan óók nog haar ogen dicht moet houden.

Volgens Loïs gaan we naar de kerk om dingen over God te leren, maar ze snapt niet altijd wat er gezegd wordt over God. Danique gaat naar de kerk om voor God te zingen. Ze vinden het allebei het leukst als er dingen voor de kinderen zijn: bijbelklas of kindmoment of een liedje dat ze kennen. Maar ze vinden allebei dat dat niet zo vaak gebeurt.

Uit de preek begrijpen ze soms wel dingen, maar ook vaak niet. Loïs zei over de preek van vanmiddag: ik snap soms wel een beetje van de preek, maar vandaag snapte ik er echt helemaal niks van. Het bijbelgedeelte dat gelezen wordt, herkennen ze wel eens.

Danique zei dat ze een keer in de kerk had geleerd dat ze een schaap was van God en ook een appelboom. Die preken herinneren ze zich allebei nog prima, maar alleen het voorbeeld en niet de uitwerking. Danique vroeg zich af of ze dan soms een schaap in de appelboom was.

Loïs en Danique vinden allebei dat er veel mensen in de kerk zijn die hen kennen. En ze kennen zelf ook mensen. Ze noemen dan vooral de namen van kinderen van school en ze zeggen erbij dat ze niet altijd iedereen zien. Ze zien wel veel dezelfde mensen in de kerk, maar ook wel eens nieuwe mensen die ze nog niet kennen. Loïs kent wel drie Kezen uit de kerk. Mensen uit de wijk kennen ze nauwelijks.

Ze vinden het wel leuk om na de dienst limonade te drinken en te spelen met de anderen. En als we samen eten in de kerk, dan is dat helemaal geweldig.

Het liefst gaan ze naar diensten die begrijpelijk zijn voor kinderen. Bij mijn ouders in Zwolle hebben ze regelmatig aangepaste diensten en daar zijn ze een paar keer bij geweest. Als ik

vraag naar wat ze anders zouden willen in de kerk, zeggen ze allebei dat het zo moet gaan als bij opa en oma, want 'dat kon ik goed begrijpen'.

Van Nynke kregen we een heel kunstwerk over de post. Jammer dat we alleen de tekst kunnen laten zien.

Nynke (acht jaar)

De kerk: ik vind de kerk best bijzonder omdat je er allemaal dingen over God hoort.

Als ik op zondagochtend opsta, weet ik dat het een speciale dag is. Na het ontbijt gaan we met z'n allen naar de kerk.

Ik wil ook graag naar de kerk omdat ik het er zo mooi vind. In de kerk leer je veel over God. In de kerk luister ik naar de preek van de dominee, maar vind ik het ook erg leuk als er een kindermoment is. Als er kindermoment is, dan vertelt een papa en/of een mama iets over de preek. We mogen dan voor in de kerk komen en meestal nemen ze ook iets mee om het goed aan ons uit te leggen. Dat vind ik mooi, ik leer er veel van.

Ik hou erg van zingen, daarom zing ik altijd mee. Als we zingen met de piano, vind ik dat het mooist. Ik zoek de psalmen en liederen al zelf op in mijn boekjes.

Als de dominee aan het preken is, schrijf ik in mijn boekje. In mijn boekje kun je opschrijven waar de preek over gaat en welke liederen ik mooi vind. Je kunt er ook opschrijven waar de collectes voor zijn.

God is prachtig!