

Op weg

Logisch

Inge Laan

Kent u de opvoedingsprogramma's die tegenwoordig zo populair zijn? Aan het begin van het programma zie je een gezin waar wanorde en onveiligheid heersen. Kinderen timmeren elkaar de hersens in om een stukje speelgoed, zijn brutaal tegen hun ouders, en de ouders zelf zijn de wanhoop nabij. Maar... dan komt de verlossing door een opvoedkundige (altijd een vrouw!). Zij laat weten dat liefde, veiligheid, orde en gezelligheid in het gezin kunnen terugkeren.

Waardoor? Door regels duidelijk te maken én die te communiceren. Vervolgens door consequent te zijn bij het naleven van de regels en bij overtreding: door kinderen voor een korte tijd 'apart' te zetten. En het belangrijkste: door de boodschap 'ik houd van je' boven alles te zetten! En ziedaar, onder leiding van diezelfde vrouw, al dan niet door begeleiding op afstand met een oortje, gebeurt het wonder! Aan het einde van het programma zie je een gelukkig gezin, waar iedereen de broodnodige liefde en positieve aandacht krijgt, en waar door consequent te zijn én bij tijden een kind een time-out te geven, ook gezellig met elkaar gespeeld kan worden! En wij kijken vanaf de bank toe: natuurlijk, zo moet het, logisch toch?!

Logisch, dat is het! De Here zelf geeft ons in de Bijbel vele voorbeelden van deze aanpak. Zijn liefde voor ons spreekt uit de hele Bijbel en staat altijd bovenaan! Maar ook: hoe *Foto Jan Harryvan* duidelijk heeft Hij de wet en regelgeving in het Oude Testament gegeven. Altijd kwam Hij daarop terug: ban de zonde uit jullie midden weg. Laat je niet verleiden andere goden na te lopen. En wat kregen de Israëlieten in het Oude Testament voor time-out als het te gortig werd? Wat dacht u van veertig jaar woestijnreis of een ballingschap van zeventig jaar? Ik geef het u te doen! Dat is nog eens iets anders dan vijf minuten op de gang...

In het Nieuwe Testament geeft Jezus een extra dimensie op deze aanpak: de wet en regelgeving worden belangrijk in het leven uit genade! Wanneer er toch zonde blijft in iemands leven, spreek elkaar daar dan in liefde op aan. Wijs elkaar op een christelijke levensstijl! Onderling hebben wij verantwoordelijkheid gekregen! De verantwoordelijkheid om de liefde naar God en elkaar boven alles te tonen, om elkaar voor blijvende overtreding te behoeden en de veiligheid van het huisgezin van Christus met Hem te bewaken! En wij lezen dat in de Bijbel en denken: natuurlijk, zo moet het, logisch toch?!

Logisch, dat is het! Maar hoe moeilijk blijkt dat in de praktijk voor ons te zijn! Spreken wij elkaar op blijvende zonde aan? Geeft de kerkenraad een time-out wanneer dat nodig is, zodat liefde en veiligheid in Christus' gemeente blijven bestaan? Tucht gaat toch echt niet alleen over het zevende gebod, al lijkt dat in de praktijk vaak wel het geval. Het gaat ook over het uitbuiten van andere werelddelen door een overdadige levensstijl, geen oog hebben voor de armen en verdrukten, het roddelen, dezelfde merkkleding moeten dragen als ieder ander én het in de greep houden van de leiding van de kerk. Waar komt onze terughoudendheid vandaan om elkaar hierop aan te spreken?

Laten wij voor elkaar bidden dat wij ons kunnen houden én elkaar durven aanspreken op het gebod dat Jezus ons geeft: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. En heb uw naaste lief als uzelf' (Mat. 22:37, 39)