

Methodiek & praktijk

Koningskinderen rondom het Woord

Everdina Schep

In 1995 is door een aantal catechisanten, die inmiddels openbare geloofsbelijdenis hadden afgelegd, alsook door een aantal moeders van kinderen met een verstandelijke beperking aan 'Dit Koningskind' de vraag gesteld of er ook mogelijkheden zouden kunnen worden aangereikt voor voortgaande bijbelstudie. Deze vraag heeft uiteindelijk geresulteerd in de oprichting van onze vereniging. Vereniging 'Rondom het Woord' had op vrijdag 22 september 1995 haar eerste vergadering en ook nu nog worden de vergaderingen van deze vereniging eens in de twee weken in de GKv 'De Opgang' in Hoogeveen gehouden.

Wat voor mensen zitten er op onze vereniging?

Wij zijn een vereniging voor mensen met een verstandelijke beperking. We hebben twaalf leden: Jan Bakker, Ewoud Blokzijl, Hanneke Boessenkool, Egbert Helder, Eppo Helder, Bert Hoeksema, Edo Kassies, Tjitske Pops, Bertinja de Roode, Lianne de Roode, Ria van der Vinne en Koos van Wolde. Er zijn vier leidsters die met veel plezier de vereniging leiden: Daniëlle Wolters, Margriet Westrik, Margreet Sosef en Everdina Schep. Een aantal leden (Jan, Egbert, Eppo, Tjitske en Ria) zit al vanaf het begin op de vereniging. En ze vinden het nog altijd erg leuk om te komen. Tien leden wonen begeleid, maar wel allemaal in hun eigen huisje. Twee leden wonen nog thuis. Eén lid is blind en nog drie anderen kunnen niet (of niet goed) lezen, zij krijgen alle voorstudie op een cdrom, ingesproken door Margriet, zodat ze zich toch kunnen voorbereiden. Het jongste lid is 21 en het oudste lid wordt dit jaar zestig.

Hoe verloopt een avond op onze vereniging? We beginnen zo rond 19.00 uur. Onder het genot van een kopje koffie of thee, of een glas fris, praten we bij over wat we allemaal hebben beleefd de afgelopen weken. Bij koffie hoort natuurlijk iets lekkers, dus elke vergadering neemt een van de leden iets lekkers mee. We houden dat bij in ons notulenboek, zodat iedereen een keer aan de beurt komt. Na de koffie heet de leidster allen welkom en vraagt ze aan iedereen afzonderlijk of er nog iets is om voor te bidden of te danken. Meestal wordt er een heleboel genoemd, zoals bijvoorbeeld een zieke in de gemeente of de familie, maar ook verjaardagen, bijzondere erediensten, concerten, oorlogen en rampen in de wereld. En daarna gaat de leidster voor in gebed. Na het gebed wordt er een psalm of gezang gezongen; vervolgens leest een van de leden de notulen voor van de vorige vergadering. Onder de notulen komen drie namen te staan: de naam van de notulist, de naam van de lezer en de naam van degene die ze goedkeurt. Dit laatste wordt vaak gedaan door een lid dat niet kan lezen. Zo is het voor iedereen mogelijk te ondertekenen.

Na de notulen wordt er een stuk uit de Bijbel gelezen over het onderwerp van de avond. Op dit moment behandelen we de aanloop naar het boek Daniël en het boek Daniël zelf. Regelmatig gebruiken we *De Bijbel voor jou*, omdat daar de meeste verhalen heel duidelijk maar niet te kinderachtig in staan. Vervolgens leest een aantal leden om beurten een stukje uit de schets, we praten door over dingen die we lastig vinden en daarna maken we de vragen uit de schets. Als het goed is, heeft iedereen thuis de vragen al gemaakt of de cd beluisterd. De leidsters bedenken tussendoor ook andere vragen, zodat elk lid op zijn eigen niveau benaderd wordt. Zo is het voor

iedereen leerzaam! Na de bespreking zingen we nog een lied en dankt een van de leden met ons. Er wordt afgesproken wie de volgende keer koeken meeneemt en wie er de volgende keer met ons dankt. Aan het eind drinken we nog wat, en we sturen nog een paar kaarten naar mensen in onze gemeente of familiekring met wie iets bijzonders aan de hand is, bijvoorbeeld ziekte, overlijden, geboorte of een jubileum.

Wat vinden de leden van deze vereniging?

Het mooie aan deze vereniging is dat het eigenlijk een gewone vereniging is. Mét notulen, mét contributie, mét het zelf vragen maken vooraf, mét koffie en koek, mét zelf danken aan het eind... Als we samen naar aanleiding van dit artikel praten over wat we nu eigenlijk van onze vereniging vinden, komen er al snel reacties:

Jan: Ik vind vooral de gezellige contacten leuk en het samen praten over het geloof. En dat er af en toe grapjes gemaakt worden, vind ik ook leuk.

Egbert: Dat vind ik ook, en we maken geen ruzie.

Koos: Ik vind alles van de vereniging leuk!

Hanneke: Ik leer hier heel veel van, elke keer meer.

Everdina: Het leuke van deze vereniging is, dat iedereen zichzelf kan zijn. Als iemand iets niet goed kan, bijvoorbeeld lezen of schrijven, helpt een ander graag. Iedereen wordt geaccepteerd zoals hij is.

Eppo: Ik ga met plezier naar vereniging. We leven mee met elkaar en met de gemeente. We horen er zo ook bij. En ik vind het fijn dat we nu zoveel leden hebben!

Margreet: Wat ik fijn vind is dat jullie zo met elkaar meeleven, dat jullie zo betrokken zijn bij de vereniging en de gemeente!

Bertinja: Ik vind het fijn dat de vereniging op een vaste plek is hier in de kerk en niet op zondag, maar op vrijdag.

Bert: Ik leer er veel van.

Ria: Ik vind het leerzaam.

Daniëlle: Er heerst altijd een gemoedelijke sfeer, het is gezellig en uitlachen doen we niet.