

# Op weg

## Handicap en geloof

Inge Laan

Kijk, zie en ontdek... Wat een oproep!

Er wordt dit seizoen een actieve houding van ons gevraagd. Bent u er in uw gemeente ook mee bezig geweest? Kijken, zien en *samen* ontdekken hoeveel gaven en talenten er zijn in de gemeente. En daarna vooral ook *samen* ontdekken hoe die praktisch ingezet kunnen worden. Deze keer eens niet gericht op onze eigen gaven en talenten, maar specifiek gericht op de gaven en talenten van onze broers en zussen met een handicap. *Samen* mogen wij gemeente zijn: *samen* ontdekken en *samen* ons inzetten!

Dat is niet altijd makkelijk. Een handicap is niet altijd zichtbaar. Erger nog, soms weet je niet eens dat je broer of zus in de gemeente worstelt met een handicap. Dan kun je zomaar iemand kwetsen, of iemand voor zijn of haar gevoel aan de kant zetten door iets te vragen wat een ander helemaal niet kan. Of je denkt het goed te doen, maar bereikt juist het tegenovergestelde. Dat kan pijnlijk en confronterend zijn. Meestal voor beide partijen.

Ook gemeentebreed is dat mogelijk. Zo weet ik van een gemeente die enthousiast diensten met aanpassingen organiseerde. Na een poosje werd duidelijk dat deze diensten eigenlijk niet aansloten bij de werkelijke behoefte die er was in deze gemeente. Diensten met een vaste structuur waren veel harder nodig vanwege de hoeveelheid kinderen met een autistische stoornis! Hoeveel onopgemerkt verdriet en moeilijke zondagen zullen er in die gezinnen geweest zijn? Hoeveel frustratie bij de organisatie? Kijk, zie en ontdek...

In *WegWijs* mogen wij daar nog wat aan toevoegen: Kijk, zie, ontdek... en bestudeer wat onze Bijbel zegt over handicap en geloof. Een mooie en dankbare toevoeging. Ook een confronterende: de Bijbel maakt duidelijk dat wij geschapen zijn naar Gods beeld. Door na te denken over en te spreken met mensen met een handicap zien wij hoe God het juist *niet* bedoeld had. Gebrokenheid, het moeten leven met een handicap, is door onze schuld in de wereld gekomen. De Bijbel maakt duidelijk dat wij allemaal worstelen met dezelfde ernstige handicap: onze eigen zondige aard. Ziet u: een prachtig vertrekpunt voor iedereen: je samen afhankelijk weten van de genezing door het offer van Christus. Over gelijkwaardigheid gesproken... Wanneer je elkaar ziet door het oog van Christus, als een uniek door God geschapen wezen, is het toch onmogelijk om elkaar aan de kant te zetten. En hoe vaak zijn het juist niet onze broers en zussen met een handicap die ons een hart onder de riem steken als het gaat over geloof en geloofsvertrouwen. Om veel van te leren en God dankbaar voor te zijn. Kijk, zie en ontdek...