

Reacties & ervaringen

De werking van de boze geesten en machten

Boze geesten, machten. Wanneer je daar ervaringsverhalen over leest, schrik je van de duidelijke aanwezigheid van het kwaad in deze wereld en de geestelijke strijd die gevoerd wordt. Op onze vraag: 'Hebt u ervaring met de directe werking van boze geesten en machten' zijn enkele reacties gekomen. Heel diep voel je de macht van het kwade dat doorwerkt, maar nog meervoel je en weet je zeker dat God sterker is dan welke kwade macht dan ook. De Heer overwint!

De eerste ervaring gaat over een televisieprogramma van Koos Postema, een jaar of 15 geleden. Een forum kon vragen stellen aan drs. L.P. Dorenbos van 'Stichting Schreeuw om Leven'. Dit forum bestond uit een humanist, een atheïst en een lid van de kerk van satan. Toen deze man aan de beurt was, voelde je het kwaad de televisie uitkomen en het was in de kamer afschuwelijk. Ik bad voortdurend of de heilige Geest de heer Dorenbos de goede antwoorden zou geven. En hij had de goede antwoorden!

Het tweede verhaal gaat over mezelf. Vijf jaar geleden heb ik een hersenoperatie gehad. Door een val kreeg ik een hersenbloeding, omdat ik een bloedverdunner gebruik. Er kwam een tweede overheen en meestal is die dan fataal. Ik werd voortdurend onder de morfine gehouden met alle gevolgen van dien. Steeds waandenkbeelden. Wel was ik met Luther bezig. 'Waarom' blijft een vraag. Ik was niet aanspreekbaar en lezen ging ook niet. Maar zingen in mijzelf ging wel. 'Al grijnst ons d' open hel ook aan, met al zijn duiv' lentallen.' En daar waren ze en kwamen naar mij toe. Maar ik kon nog meer zingen: 'Vraagt gij zijn naam, zo weet, dat Hij de Christus heet. Gods ééngelboren Zoon, verwinnaar van de troon, de zee' is hem beschoren.' En weg gingen de duivelen. Ik viel in een rustige slaap. Het wonderlijke was dat ik wartaal sprak. Maar niet toen ik dit de dominee vertelde. Daarna wel weer. Mijn man en de dominee verwonderden zich hierover.

In mijn studententijd (circa 35 jaar geleden) zocht ik naar een nieuwe kamer. Ik kreeg er een 'op zicht'. Een mooie grote ruime kamer met keuken, een soort appartement. Terwijl ik daar in die lege kamer rondkeek, alleen, kreeg ik de ervaring dat er 'iemand' naar me stond te kijken. Ik voelde zijn (?) aanwezigheid. Ik keek om me heen maar zag niemand. De 'aanwezigheid' was sterk voelbaar, en voor mij onmiskenbaar: er wás iemand. Het was een vreemde gewaarwording die ik niet prettig vond. Ooit had ik gehoord dat door het aanroepen van de naam van Jezus demonen weggaan. Dat herinnerde ik me toen. Ik weet niet meer precies wat ik gebeden heb en hoe. Maar wel dat ik in Jezus' naam gevraagd heb om het verdwijnen van die 'aanwezigheid'. Het bidden hielp me. Het gevoel van vervreemding verdween.

De dag daarop, toen ik voor de kamer beslist had, hoorde ik van mijn nieuwe benedenbuurvrouw, dat de vorige bewoonster aan spiritistische seances deed, en dat dat een van de redenen was geweest voor haar huisbaas om haar de huur op te zeggen, waardoor zij erg boos was geweest en de huisbaas erg tegengewerkt had.

Voor mij vielen puzzelstukjes op zijn plaats; mijn ervaring verklaar ik uit het plaatshebben van spiritistische activiteiten. Het toont voor mij ook aan (dat bewijs had ik overigens niet nodig) dat er occulte verschijnselen zijn, en dat je zonder dat je het zoekt ermee te maken kunt krijgen. En ook, dat geloof ik, dat ze in Jezus' naam overwonnen kunnen worden.

Ik zat samen met mijn collega in de nachtdienst. Omdat ik vond dat ze er niet goed uitzag, vroeg ik of ze wel goed had geslapen die dag. Ze vertelde inderdaad weinig geslapen te hebben. Op mijn doorvragen vertelde ze dat zij die dag door duivelen was bezocht en door de kamer heen was gesmeten. Ik vond dat een ongelooflijk verhaal en heb er met haar over doorgesproken. Zij is lid van de Oud Gereformeerde Gemeente en vertelde wel vaker door de duivel te worden bezocht en ook gesprekken met de duivel te hebben. Ik vond dat vreselijk om te horen en zei voor haar te bidden. Toen ik de volgende dag sliep, werd ik wakker en tot mijn verbazing voelde ik heel duidelijk 'het kwade' in een hoek van de kamer. Dit had ik nog nooit gevoeld of beleefd! Gelukkig wist ik heel zeker wat ik kon doen: ik bad tot God en vroeg of Jezus het kwade weg wilde sturen. Na een tijdje gebeurde dat ook echt. Ik voelde hoe het verdween en de rust in mijn kamer terugkwam. Hierna ben ik heel zeker van het bestaan van de duivel en zijn aantijgingen, maar nog meer van de kracht van Christus en zijn overwinning!