

Op weg

Eeuwig leven

Inge Laan

Ik zou willen dat u erbij was geweest! Afgelopen zomervakantie mochten wij in de Zwitserse Alpen op een hoogte van 3300 meter de zonsopgang meemaken. 't Was wel érg vroeg en érg koud, maar het werd een moment met letterlijk een gouden rand. Wij hadden het geluk dat het die dag, na vele bewolkte dagen, helemaal onbewolkt was.

Op de top waar wij stonden, zag je aan de ene kant de Jungfrau, de Matterhorn en alle andere hoge en bekende toppen van naam duidelijk boven de dalen uitsteken en aan de andere kant was het hele Mont Blancmassief te zien. Voordat de zon zich liet zien, genoten wij van vele schakeringen rood, purper, oranje en geel in de lucht. Heel bijzonder was het dat het topje van de Mont Blanc ook als eerste rood kleurde toen die, als hoogste top, als eerste de zon kreeg.

Zo'n moment is onmogelijk te beleven zonder de Schepper ervan te eren én te danken. Zoiets noemen wij dan ook onder elkaar een cadeau van God!

Maar waar ik ook van onder de indruk raakte, is het moment dat ik besepte te kijken naar een stukje eeuwigheid. Al hoeveel jaren laat God iedere dag op zo'n manier de zon opgaan en natuurlijk (hoezo natuurlijk) ook weer ondergaan. En hoeveel jaren zal dat in de toekomst nog gebeuren. Op die top dacht ik terug aan het voorgesprek dat wij met de redactie hadden over dit thema van WegWijs: 'Eeuwig leven'. Wat mij daarvan al maanden bijblijft is het besef dat het eeuwige leven hier en nu al begint. Niet morgen of overmorgen, ook niet als wij sterven, maar nu, wanneer wij Christus kennen en in Hem geloven. (Mooi uitgewerkt in de Bijbelstudie en Verwerking)

Op die top had ik even het gevoel dat ik echt begreep wat eeuwig leven is. Om het onder woorden te brengen: zonder tijdsbesef al het mooie en volmaakte dat God in de schepping heeft gelegd (en dat is veel!) met Hem en iedereen om mij heen delen en met elkaar Hem ervoor de lofprijzing en dank toebrengen.

God geeft ons daar in dit leven echt al een begin van!