

Bijbelstudie

God kennen is leven, eeuwig leven

Anton van Houdt

‘Vader is de poort van de eeuwigheid doorgegaan en ons voorgegaan in het eeuwige leven.’ Indrukwekkende woorden. Namens de familie uitgesproken in de samenkomst voor de begrafenis. Zoiets hoor je vaker. ‘Wat heb je, als je een geliefde moet missen, aan een arm om je schouder als je geen weet hebt van het eeuwige leven?’ Eeuwig leven staat op één lijn met het hiernamaals. Is dat bijbels?

Eeuwig leven. Het is een van de kernwoorden in het Johannes- evangelie. In allerlei variaties komt het terug in uitspraken die Christus doet. Hij legt een link tussen geloven in Hem en het eeuwige leven.

‘Wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven’ (Joh. 5:24).

‘Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten’ (Joh. 3:36).

Ook in zijn bekende afscheidsgebed doet Christus er een uitspraak over: ‘Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus’ (Joh. 17:3). Dat maakt helder wat eeuwig leven is. God kennen. Christus kennen.

Christus legt een link tussen geloven in Hem en het eeuwige leven

Belangrijk is de waarschuwing van Van Houwelingen in zijn commentaar op Johannes:

‘Daarmee geeft Christus nog geen definitie van wat het leven is. Hij formuleert wel een essentiële levensvoorwaarde. God kennen is leven. Jezus Christus baseert zich op de door Hem onderwezen levenskunst: het kennen van de unieke, waarachtige God en van zijn gezant, degene die Hem in de wereld heeft bekendgemaakt. Door zijn missie in relatie met de Eeuwige gebracht, kunnen stervelingen de dood overleven.’

God kennen. Dat is meer dan dat je weet dat Hij bestaat. ‘Kennen’. Daarmee geeft Christus een heel intieme band aan. Kennen is ook vertrouwen en liefhebben.

In het Oude Testament werd het woord ‘kennen’ ook gebruikt voor de seksuele omgang met elkaar. God kennen is dus niet alleen iets van je verstand. Het is de perfecte intieme liefde waardoor je één wordt met de ander. Eén van hart, geest en ziel. God kennen en door Hem gekend worden in een band van liefde en vriendschap. Dat is eeuwig leven, en dat doe je nú al! Samenleven met God. Wie God echt kent, leeft, al ben je op sterven na dood. Deze medaille heeft een keerzijde. Wie God niet kent en Christus ook niet, is dood. Levend dood. Ook al voel je jezelf springlevend.

Nu!

Als ik aan jongeren vraag wanneer het eeuwige leven begint, zeggen ze stevast: als je sterft. Of: als de jongste dag aanbreekt. Begrijpelijk! In de twaalf artikelen wordt het geloof in het eeuwige leven uitgesproken ná de opstanding van het lichaam. De Geloofsbelijdenis van Nicea spreekt

over 'het leven van de komende eeuw'. En Dordtse Leerregels I,9 noemt als vruchten van de uitverkiezing 'het geloof, de heiligheid en de andere heilsgaven en tenslotte het eeuwige leven'. Dat is heel bijbels. Je leest in Daniël 12:2: 'Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd.' Dus denk je bij het eeuwige leven automatisch aan onze heerlijke toekomst. Niks mis mee. Maar Christus legt zelf ook veel nadruk op het eeuwige leven aan *déze* kant van het graf. *Geloven is leven, eeuwig leven!* Als je gelooft, dan kom je uit de dood in het leven, zegt Gods Woord.

In Johannes 5:25 laat Jezus weten: 'Ik verzeker u: er komt een tijd, en het is nu al zover, dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en dat wie hem horen, zullen leven.' Wanneer je van dood levend wordt, merk je dat. God wordt een levende werkelijkheid voor je.

Het is met het eeuwige leven als met het koninkrijk van God: het is er en het komt

Het eeuwige leven is dus niet iets dat straks pas komt. In de Heidelbergse Catechismus zondag 22 wordt beleden 'dat ik nú al het begin van de eeuwige vreugde in mijn hart voel'. Je droomt niet alleen maar van de vreugde in de hemel. Het is een realiteit die je nu al mag ervaren. Eeuwig leven hier is gelinkt aan geloof en bekering, aan wedergeboorte.

De vraag is dan heel confronterend. Ken jij dat eeuwige leven? Ben je wedergeboren tot een levende hoop? (1 Petr.1:3). 'Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden,' zegt Christus in Matteüs 10:39.

Vroeger hadden ze daar een mooie uitspraak voor: *Wie sterft, voordat hij sterft, sterft niet, wanneer hij sterft...*

Heb jij je leven al verloren om het te behouden? (Mat. 16:25). Heb je Christus omhelsd met waar geloof? (art. 22 NGB). Heb je met Psalm 119 gebeden: 'Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied, geef dat ik eeuwig U mag toebehoren!?' Verlang je naar de vertrouwelijke omgang met God waar Psalm 25 over spreekt?

Wanneer je zo de Here leert kennen, ervaar je het eeuwige leven nu al. Je hebt verdriet om de zonde. Je verblijdt je in God. Je leeft door de Geest en strijdt tegen de zonde. 'Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven' (Gal. 6:8).

Straks

Het is met het eeuwige leven als met het koninkrijk van God. Het is er en het komt. Het eeuwige leven is ook iets voor straks. Het houdt niet op bij het sterven. Van een zielslaap of reïncarnatie weet de Bijbel niet. De Bijbel zegt: dood is niet dood!

Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel, lezen we in Hebréeën 9:28.

In de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus laat de Here Jezus zien wat er meteen op het sterven volgt. De 'arme' rijke man slaat zijn ogen op in... de hel (Luc. 16:19-31).

Christus getuigt dat Abraham, Isaak en Jakob *leven* voor God. God is geen God van doden, maar van levenden (Mat. 22).

De moordenaar aan het kruis vraagt of Christus aan hem wil denken wanneer Hij in zijn koninkrijk komt. Hij mag het evangelie horen: 'Jezus antwoordde: "Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn"' (Luc. 23:43).

Paulus belijdt in Filippenzen 1:21 dat het leven hem Christus is en het sterven daarom winst.

Wanneer je van dood levend wordt, merk je dat

Wanneer we mét de Here leven, dan blijven we met de Here verbonden wanneer we sterven. Je zingt ervan met Psalm 73: 'En dan hiertoe door U bereid, neemt U mij op in heerlijkheid!' Je belijdt met Zondag 22a: 'Mijn ziel wordt onmiddellijk tot Christus, haar Hoofd, opgenomen.' Gods kinderen houden nog veel tegoed. Hier is het al heerlijk. Bij het sterven wordt het nog heerlijker. Het heerlijkste komt nog, bij de wederkomst van Christus. Daarvoor is wel noodzakelijk, dat je hier en nu dat eeuwige leven gekend hebt!

Opstanding

Christus leert ons dat er een opstanding ten leven is en ten oordeel. Hij zegt in Matteüs 25:46: 'En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven.'

Zulke teksten brachten de kerk tot de belijdenis over Christus' wederkomst in artikel 37 NGB. De opstanding voor het oordeel is verschrikkelijk. De opstanding voor het leven is één grote troost. We geloven in de opstanding van het lichaam. Waar Gods kinderen ook begraven werden of hoe ze ook omkwamen, zij zullen allemaal met een verheerlijkt lichaam opstaan op de jongste dag.

Gods kinderen worden niet verlost van hun lichaam bij het sterven, maar hun lichaam wordt verlost bij Jezus' wederkomst.

Dit belijdt Paulus in Romeinen 8:23. Een rijke troost. 'Wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan.'

Job getuigde al: 'Ik weet: mijn redder leeft, en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen. Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen' (Job 19:25,26).

Al Gods kinderen mogen belijden: mijn lichaam zal aan het verheerlijkt lichaam van Christus gelijkvormig zijn. Want dit lichaam van mij zal door de kracht van Christus opgewekt en met mijn ziel verenigd worden.

Hoe dit zal gaan begrijpen we absoluut niet. De Here zal het doen, zodat we als hele mens met Hem zullen zijn en voor Hem zullen leven. Dit gebeurt door de kracht van Christus. Hij is de eerste van hen die ontslapen, zegt Paulus in 1 Korintiërs 15. Op deze eerste volgt de hele oogst. Zijn opstanding is de garantie van de opstanding van de zijnen.

Onbeschrijfelijk

Hier, in dit leven, ben je al zalig in het horen van Gods Woord. Hier wordt Gods kind in de *Bergrede* door de Here Christus al zalig gesproken. Bij het sterven gaan Gods kinderen de heerlijkheid binnen. Maar volkomen zaligheid wacht. Het eeuwig, zalig leven. Dat is met geen pen te beschrijven. Het zou niet slecht zijn geweest als de schrijver van het boek *Deadline* zich dat had gerealiseerd. Woorden schieten tekort om de rijkdom van de hemel aan te geven. Paulus zegt ervan in 1 Korintiërs 2:9: 'Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.'

'Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken,' zong Luther. En dat om God daarin eeuwig te prijzen. Daar loopt het op uit.

Hier wordt je leven en loven zo vaak onderbroken door de zonde en door de duivel. Straks is de zonde er niet meer, heeft de duivel alle invloed verloren en trekt niets ons meer van de Here af. Dan kunnen Gods kinderen voluit doen waartoe God hen heeft herschapen: Hem eeuwig loven en prijzen, zoals daarom al door de gemeente werd gebeden bij onze doop!

In het laatste bijbelboek staan veel lofprijzingen. Toekomstmuziek voor wie de Here kennen. Lofprijzen is hun leven hier en dat zal daar hun leven zijn. Eeuwig loven.

Johannes zegt in Openbaring 19:6 en 7: ‘Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa’s en van krachtige donderslagen zeggen: “Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven! Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar.” – ... – ‘En Hij zei tot mij: “Schrijf, zalig zijn zij, die genodigd zijn tot de bruiloft van het Lam.”’ (NBG ‘51) Dat is eeuwig, zalig leven! *Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij ’t hebt gedaan!* (Ps. 52:6).

Verwerking

Eeuwig leven

Probeer onder woorden te brengen wat ‘eeuwig leven’ voor jou betekent. Wanneer begint dit volgens jou? Schrijf dit op papier.

Lees het geschrevene aan elkaar voor. Bespreek dit met elkaar en betrek daarbij de volgende vragen:

1. Welke winst levert het op om ‘eeuwig leven’ meer te betrekken op je leven hier en nu?
2. Als eeuwig leven gelinkt is aan het kennen en dienen van God, welke stimulansen geeft je dat?

Eeuwige dood

Zoek in Bijbel teksten waarin het over de ‘eeuwige dood’ gaat.

Schrijf deze op een bord of een vel papier.

Wat betekent ‘eeuwige dood’ en wanneer begint deze?

Stelling:

Als christen ben je niet bang voor de dood

Werkvorm:

Schrijf deze stelling op een bord of een vel papier.

Schrijf de reacties van de groep eronder.

Bespreek dit vervolgens met elkaar.

‘Deadline’

Ken je het boek *Deadline* van Randy Alcorn?

Wanneer één of meerdere personen uit de groep het boek niet kennen:

Laat iemand een korte samenvatting maken van het boek. Of...

Laat iemand een gedeelte uit dit boek voorlezen. Zoek een passage waarin het hemelleven beschreven wordt.

Bespreek dit vervolgens met elkaar.

Wanneer iedereen van de groep het boek kent:

Laat ieder voor zichzelf opschrijven welke invloed het boek heeft gehad op zijn/haar denken over het eeuwige leven.

Laat ieder zijn antwoord voorlezen en spreek er met elkaar over