

## Recensie

### Eeuwig leven en uitzien naar Jezus

Henk Bouwmeester

**Toen Jezus met Nikodemus sprak over het koninkrijk van God, sprak hij ook de ons zo bekend geworden woorden: ‘Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft eeuwig leven heeft’ (Joh. 3:16). Niet veel later zei hij tegen zijn discipelen: ‘Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven’ (Joh. 3:36).**

*Heeft eeuwig leven.* Is dat een gegarandeerde belofte? Doelt de Heidelbergse Catechismus daarop in zondag 1 met ‘de zekerheid van eeuwig leven’? Begint eeuwig leven pas na Jezus’ terugkomst? Of is eeuwig leven voor gelovigen al manifest in dit leven? Bedoelt de Heidelbergse Catechismus dat ook te zeggen in zondag 22 ‘dat ik nu al het begin van de eeuwige vreugde in mijn hart voel’.

Als je op internet op zoek gaat naar boeken over eeuwig leven, vind je er heel wat die gaan over het eeuwige leven dat komt, maar weinig tot niets over eeuwig leven dat nu al begonnen is. En veel van de boeken die gaan over het eeuwige leven dat komt, belichten dat vanuit het leven nu. Niet zelden ook vanuit de onvolkomenheid nu. De titel van een boek als *Hier beneden is het niet\** spreekt wat dat betreft boekdelen. Maar als je de volkomenheid van straks alleen maar belicht vanuit de onvolkomenheid nu, doe je tekort aan de volkomenheid straks. De Heidelbergse Catechismus doet dat anders. Zij spreekt over de volkomenheid straks als ‘volkomen heerlijkheid die in geen mensenhart is opgekomen’. Daar mag je, daar kun je niet anders dan met gespannen blijheid naar uitzien. En dat geldt daarmee ook voor de dag dat Jezus terugkomt. In dat verlangen mag je nu al een begin van eeuwige vreugde ervaren.

In deze recensie bespreken we twee boeken waarin het verlangen naar Jezus’ terugkomst centraal staat.