

Op weg

Lezen, leren, leven en goed gezelschap

Inge Laan

Soms heb je van die momenten dat mensen uit de Bijbel ineens voor je gaan leven. Zij krijgen dan een gezicht en het wordt een bonte stoet, met ieder zijn eigen kleed, stemming en gezichtsuitdrukking. Dat ervoer ik ook afgelopen Bondsdag tijdens het kleurrijke referaat van prof. dr. J. van Bruggen.

Ik zag het voor mij: ik zit aan mijn bureau, en terwijl ik mijn Bijbel opensla zie ik ineens Abraham eruit lopen, samen met Sara. Daar gaat ook David, dansend en muziek makend, en Hosea, nog met het gereedschap in de handen. Kijk, daar gaat Petrus, met grote stevige vissershandsen, en al die andere heiligen van wie de naam wordt genoemd, of die anoniem zijn gebleven. Allemaal met hun eigen verhaal, allemaal met een taak, geroepen door de Here. Zij laten zien hoe het in hun tijd was om de Here te dienen. Hoe moeilijk dat vooral was en hoe zij dat hebben volgehouden met de zegen van Hem. Dan lees je de Bijbel wel weer anders. Ik heb nooit op die manier beseft dat je, wanneer je de Bijbel openslaat, met hen in gezelschap bent. In al die eeuwen zijn zij op hun manier aangesproken door een en dezelfde God! Zo worden ook wij door diezelfde God aangesproken en opgenomen in de stoet. (Ook op een geheel eigen wijze? Lees de column van Rob maar eens!)

Wij hebben twee jaar geleden gekozen voor het nieuwe logo: Bijbelstudiebond, Lezen Leren Leven. Wat hebben wij een mooie ver-beeld-ing gekregen van het lezen alleen al. En het leren en leven? Dat volgt! Spookrijden, shoppen in de Bijbel en zakkenrollen... Nooit geweten dat dat kon! Ik zal daar maar geen sprekende beelden bij geven, straks val ik nog door de mand... of in een diepe valkuil. 2W, de cabaretgroep die in de middag een plaats had in het programma, heeft het ons goed laten zien. De Bondsdag was weer een dag om lang over door te denken en door te spreken met elkaar.

Afgelopen jaar hebben veel mensen mij gevraagd hoe ik het werk voor de Bijbelstudiebond ervaar. Dan kan ik alleen maar, zeker ook na deze Bondsdag, met volle overtuiging én dankbaar getuigen dat ik de zegen van de Here ervaar over al het werk van de Bond. Voor iedereen die de Bondsdag om welke reden dan ook gemist heeft: lees deze WegWijs er maar op na!