

Op weg

Oud en nieuw

Inge Laan

En, hebt u een aantal weken geleden een feestelijk ‘oud en nieuw’ gehad? Lekker gesmuld van (te veel) oliebollen en genoten van het vuurwerk van de burens die daar wél geld aan hadden uitgegeven? De laatste minuten van het ‘oude’ jaar weggekeken en elkaar weer ‘veel heil en zegen in het nieuwe jaar’ mogen toewensen? Oud en nieuw, zoals wij dat noemen, is achter de rug. Ik hoop dat ook u een goede invulling hebt kunnen geven aan dit jaarlijks terugkerend bijzonder feestelijk fenomeen.

Want is het eigenlijk niet gek dat je een jaar dat nog niet eens echt voorbij is, al ‘oud’ kunt noemen? Alsof je het oude jaar zomaar als afgedaan kunt beschouwen en kunt weggooien? Zo van: dat is toch maar geweest, daar doen wij niets meer mee. En daarbij, hoe lang blijft het nieuwe jaar echt ‘nieuw’? (En wat te doen als je in het ‘nieuwe jaar’ toe bent aan een ‘oudedagsvoorziening’ ...?!) Rare begrippen eigenlijk.

Voor sommigen onder ons is het dé tijd van goede voornemens. Wat in het ‘oude’ jaar niet gelukt is, nemen zij zich dan voor in het ‘nieuwe’ jaar wél te doen. Alsof je van het moment van het oude naar het nieuwe jaar zodanig verandert, dat radicale keuzes mogelijk zijn, alsof je van persoonlijkheid zou kunnen veranderen.

Deze *WegWijs* gaat over de verhouding Oude Testament/ Nieuwe Testament. Daar heb je ook weer het Oude en Nieuwe. Zou dat betekenen dat het Oude Testament niet zo belangrijk voor ons is omdat het maar oud is, of dat God veranderd is tussen Maleachi en Matteüs? Is de God van het Oude Verbond een andere God dan van het Nieuwe Verbond?

Weet u, dat kan er bij mij niet in.

Ik zou er dan in ieder geval niets meer van begrijpen. God laat Zich in het Oude én Nieuwe Testament juist kennen als dezelfde God. Hij is dezelfde God en Vader die bij Adam en Eva in het paradijs was, die met Abraham het verbond sloot, die bij Daniël in de leeuwenkuil was, die zijn Zoon naar de aarde stuurde, die bij de eerste gemeenten was, die Johannes de Openbaring gaf én die ook nu voor ons zorgt.

Wij weten door het Nieuwe Testament, dat zo vaak terugwijst naar het Oude Testament, dat Hij de beloften die Hij gedaan heeft, ook waarmaakt. Hij laat ons weten waarheen wij op weg zijn. Dat alles wordt juist al vanaf Genesis duidelijk. Wat zijn wij dan nu rijk met een Oud en een Nieuw Testament, die samen één Bijbel vormen vol met het evangelie van Jezus Christus.