

Methodiek & praktijk

Bijbelstudie in huiskringen

Kees Kramer en Frea van Wolfswinkel

Rein en onrein. Het zijn begrippen die vooral te maken hebben met wetten uit het Oude Testament. Maar ook in de psalmen komen ze voor en Jezus heeft het over ‘rein van hart zijn’. Tegenwoordig worden de begrippen vooral gebruikt in relatie tot ‘het wachten op de ware’. In mei 2006 promoveerde ds. M.H. Oosterhuis, predikant van de kerk van Ede-Noord, op het onderwerp reinheid. “Reinheid heeft alles te maken met Gods scheppingswerk.”

De huiskring

Sinds een jaar of drie zijn er in de gemeente van Utrecht-Centrum huiskringen. Meer dan de helft van de gemeente is lid van een van de dertien huiskringen. Een ervan is huiskring de Forten, die bestaat uit tien leden, variërend in leeftijd van 14 tot 56, schoolgaand, studerend, werkend, gehuwd en ongehuwd. Heel in het kort is de doelstelling van een huiskring: het samen groeien in geloof, elkaar troosten, bemoedigen en aansporen. En ook er voor elkaar zijn in het gewone dagelijkse leven als er hulp of aandacht nodig is.

De huiskring is er ook voor de hele gemeente: er komt een vaste structuur binnen de gemeente waarbinnen mensen zich met elkaar verbonden voelen en ook op elkaar aangewezen zijn. In het ideale geval valt er niemand buiten de boot, omdat de leden van een kleine groep weten dat ze bij elkaar horen en voor wie ze moeten zorgen. Het is natuurlijk waar dat binnen heel de gemeente iedereen er voor elkaar moet zijn, maar dat is toch wat lastiger dan in kleine groepjes. Iemand die een keer niet aanwezig kan zijn, wordt direct gemist en het bestaan van randleden is niet mogelijk.

Ook op een andere manier is de huiskring er voor de hele gemeente. Regelmatig bedenkt een huiskring een leuke activiteit: een maaltijd of uitje voor de ouderen, een sportevenement of kleinschalige workshops voor kerkleden en hun buitenkerkelijke vrienden en bekenden. Op zich hoef je geen huiskring te zijn om dit soort ideeën te ontwikkelen, maar de ervaring leert dat zoiets wel makkelijker ontstaat binnen een huiskring dan binnen andere groepen.

Om aan de kerndoelstelling van de huiskring te werken wordt er op elke huiskringavond bijbelstudie gedaan. In de tweede plaats wordt er ook veel tijd voor gebed genomen. We bespreken eerst gebedspunten van ieder lid persoonlijk, van de gemeente, van de maatschappelijke en mondiale actualiteit en brengen die dan bij onze hemelse Vader.

Daarnaast is er veel ruimte voor sociale contacten, omdat de huiskringleden eerst met elkaar eten en na de bijbelstudie vaak nog wat blijven napraten.

De samenstelling van de huiskring is zoveel mogelijk een afspiegeling van de samenstelling van de gemeente. Jongeren en ouderen, werkenden en studenten, stellen en alleengaanden. Dit is een grote verrijking, iedereen heeft zijn eigen inbreng.

De bijbelstudie

Elke twee weken bereidt een van de leden een bijbelstudie voor en mailt de voorbereiding aan alle leden, zodat iedereen ruim tijd heeft zich in het onderwerp te verdiepen. Vaak wordt een

(gedeelte) van een bijbelboek besproken aan de hand van bestaand voorstudiemateriaal, bijvoorbeeld van de Bijbelstudiebond. De gemêleerde samenstelling van de kring vraagt ook om verschillende vormen van behandeling van het onderwerp. Daarom wordt er steeds een beroep gedaan op de creativiteit van de inleider om iedereen, ook de middelbare scholieren bijvoorbeeld, optimaal bij de bespreking te betrekken. En dan blijkt het steeds weer een verrijking te zijn dat er zoveel verschillen zijn tussen de levens van de verschillende leden. Elk heeft zijn bijzondere invalshoek en draagt bij aan een brede kijk op elk onderwerp. Hierdoor kunnen we elkaar steeds weer verder op weg helpen in het ontdekken van de rijkdom van het kennen van God en van zijn wil voor ons leven.

Esther Blok, een van de deelnemers aan huiskring de Forten, schrijft hierover het volgende: “Ik ben 15 jaar en ook ik ben lid van een huiskring. Ik ben dan nog wel jong, maar ik vind het belangrijk om ook op deze manier met God bezig te zijn. Het is een goede en leuke manier om God beter te leren kennen en meer van Hem te leren. De combinatie van samen eten, bijbelstudie doen en gezellig bijkletsen vind ik heel erg leuk.

Het is niet alleen bijbelstudie, maar doordat je ook met elkaar eet, na de bijbelstudie nog wat drinkt en even bijklets, is er een duidelijke meerwaarde. Je leert je huiskringgenoten beter kennen, en zo kun je ook steeds opener praten over je eigen geloof en je eigen leven. Wat je belangrijk vindt, kan gezegd worden, juist doordat je elkaar beter kent.

Er wordt geprobeerd dat iedereen in een huiskring zich op zijn gemak voelt, door rekening met elkaar te houden. Zo voel ik me thuis, ook al ben ik nog jong en zijn de anderen ouder dan ik ben. Op een huiskring maakt het niet uit hoe oud je bent. Juist de variatie vind ik heel erg leuk. Ik voel me daarom ook niet alleen op de huiskring. We leren samen, jong en ouder, God beter kennen. Ik vind het ook erg leuk om samen met mijn huiskring activiteiten te bedenken voor de hele gemeente. Als huiskring ga je weleens iets gezelligs doen, bijvoorbeeld spelletjes of naar het strand. Het blijft niet bij bijbelstudie en met elkaar eten. Zo heeft een huiskring heel veel verschillende kanten, en dat vind ik heel erg leuk!”