

Op weg

Kijkjes uit mijn arkeneeltje

Wilma van der Jagt

‘De vrouw van Noach?’ probeerde ik. Alom gelach. Nee, het was niet de naam van de vrouw van Noach. Dat geloofde niemand. Hoe de vrouw van Noach heette, weten we immers niet. Het staat nergens in de Bijbel. Dat zei Aagje pas geleden nog in het Nederlands Dagblad. Maar wat was het dan wel?

We zaten als redactie dit jubileumnummer voor te bereiden. Martine Kwey en ik waren naar Kampen geweest. In het Archief- en Documentatiecentrum hadden we oude jaargangen van onze bladen bekeken: dozen met oude *Petah-ja's* van de mannenbond en *Rondom het Woords* van de vrouwen. We zochten informatie voor dit jubileumnummer. Tijdens ons gesnuffel zagen we de rubrieksnaam ‘Kijkjes uit mijn arkeneeltje’. Zo heette vroeger de rubriek van de voorzitter. Maar, wat is een ‘arkeneeltje’? Niemand van ons wist het. In elk geval dus niet de naam van de vrouw van Noach...

Namen

Namen kunnen soms veel zeggen. Voor de komende bondsdag ben ik een boekje met bijzondere namen aan het lezen. *De Koninklijke Weg* heet het*. Het gaat over een grootvader, een vader en een zoon: Auwerd, Gullovin en Vivian. Drie namen met een speciale betekenis. *Alle* namen in dat boekje hebben een betekenis: de dorpen Upharsin en Wondheim, het paard Baldor en de hond Distel, de herberg Distelhoeve, Meister Mallard, dokter Crispijn en nog veel meer. Het is een ontroerend verhaal met een verborgen lading en een verrassende ontknoping. Kom maar kijken en luisteren op 9 mei in Martiniplaza in Groningen: de bondsdag! Ewoud Gosker zorgt dan voor een bijzondere voorstelling. Wie op het laatste congres was, weet dat het onvergetelijk wordt!

Namen in de Bijbel

We weten uit de Bijbel dat de Here ook heel vaak namen geeft met een speciale bedoeling. Zo'n naam laat bijvoorbeeld zien wat de speciale positie van die persoon is. Of wat de Here van plan is te gaan doen. Of waaraan hij wil herinneren. Door de hele Bijbel kom je dat tegen. Namen voor personen, zoals Adam, Set, Immanuël, Shear Jashub. Maar ook voor plaatsen. Denk maar aan namen als Betel, Jizreël, Betlehem of Akeldama. Ook verandert de Here soms namen: Abram wordt Abraham, Jakob wordt Israël, Salomo krijgt de naam Jedidja en de apostel Simon de naam Petrus. Zo'n naam zegt dan iets over wie je bent voor de Here. Hoe de Here je wil gebruiken voor zijn koninkrijk.

Oude namen, nieuwe namen

Zo gaat de Here dat ook met ons doen. Hij belooft het in Openbaring 2 aan zijn gemeenten. Wie trouw blijft aan de naam van God, wie zijn geloof niet verloochent, wie breekt met het wereldse leven, krijgt een nieuwe naam. Geschreven op een wit steentje. Een naam die niemand weet dan alleen de persoon die hem krijgt. Een naam waaraan je kunt zien wie jij voor de Here bent. Daar gaat ook het bijbelstudieartikel in dit nummer over, dat we voor deze gelegenheid overnamen uit een *Rondom het Woord* van 1953. In de brieven in Openbaring staan meer beloftes die te maken

hebben met een naam: jouw nieuwe naam, de naam van God, de naam van de stad van God en de nieuwe naam van de Here Jezus zelf. Opeens viel me dat op: mijn nieuwe naam, de naam van God, de naam van het nieuwe Jeruzalem en de nieuwe naam van de Here Jezus. Het gaat hier dus niet zomaar alleen over mij en mijn nieuwe naam. Nee, het gaat hier over God en mij, de Here Jezus en mij, de stad van God en mij.

Mijn nieuwe naam

Nee, wat mijn nieuwe naam zal zijn, weet ik niet. Maar dát ik een nieuwe naam krijg, weet ik wel. En dat die naam iets te maken heeft met de naam van God, de naam van het nieuwe Jeruzalem en de naam van de Here Jezus, weet ik ook. Tenminste... de belofte is wel voorzien van een aansporing: doe dan ook niet meer mee met het wereldse leven. Denk niet dat je wel van twee walletjes kunt eten. De Here vindt dat halfslachtige leven afschuwelijk. Richt je aandacht niet op aardse dingen, maar op de hemelse. Ga terug naar je eerste liefde. 'Wie mij liefheeft, bewaart mijn geboden,' zegt de Here Jezus. Maak dat nou eens concreet. Hoe ziet je leven er eigenlijk uit? Lijkt het veel op dat van mensen die niet voor de Here leven? Of is het alsof God met je meeloopt? Laten we ons met heel ons leven richten op de Here. Met je hoofd, je hart en je handen. Goed om bij stil te staan bij het begin van een nieuw jaar!

Arkeneeltje

Ja, en nu dat arkeneeltje nog! We zijn er ten slotte achtergekomen wat dat is: een klein uitbouwsel boven aan een kasteelmuur. In de hoek van de muur. Een soort erkertje, maar dan boven aan de muur. Het steekt iets naar voren. Zo kun je net iets verder de weg op kijken dan vanuit een gewoon raam. Dat zal ook de bedoeling geweest zijn van die naam. Eigenlijk dus net zo iets als 'Op weg': alvast een aanzet geven op wat komen gaat in het blad. Er is dus wat dat betreft niet zoveel veranderd in zestig jaar tijd. Ja, de namen van de rubrieken zijn anders. In deze Wegwijs zult u nog een paar oude namen tegenkomen. Maar de bedoeling is ongeveer hetzelfde gebleven. Zo is het ook met het werk van de bond. Nog steeds, na zoveel jaar, willen we de bijbelstudie in de gemeenten ondersteunen.

Oude naam

Deze Wegwijs heeft een speciaal karakter. Het is echt een jubileumnummer geworden! Zestig jaar bestaat de bond nu. Dat is een hele tijd! We zijn de Here dankbaar voor alle zegen in de afgelopen jaren. Zoveel bijbelstudiemateriaal is er ontwikkeld. Zoveel mensen hebben er gebruik van gemaakt, en doen dat nog! We hebben nagedacht over een nieuwe naam voor de bond. Is de oude naam niet wat stoffig? Er zijn allerlei voorstellen gedaan. Maar ten slotte hebben we besloten gewoon te blijven heten naar wat we zijn: Gereformeerde Bijbelstudiebond, GBb. Geve de Here ons steeds een houding van absolute eerbied voor zijn Woord. Dan mag ons werk tot zegen zijn.