

WOORDWIJS

God leren kennen

Arend Smit

Het zou wreed zijn om een lid van een stam uit het Amazonegebied over te vliegen naar Den Haag en hem zomaar af te zetten op de Lange Poten, zonder kennis van Nederland of van de Nederlandse taal. Feitelijk laat je iemand dan aan zijn lot over. Zo wreed zou het ook zijn voor onszelf wanneer wij proberen in deze wereld te leven zonder kennis over God. Immers, de aarde is zijn wereld en Hij bestuurt haar. Het onderzoeken van de vraag wie God is zal ons leren hoe wij ons eigen leven moeten leven.

I God leren kennen

Ruim dertig jaar geleden schreef dr. J.I. Packer een boek over God met de sprekende titel *God leren kennen*. De overtuiging die Packer heeft gedreven om dit boek te schrijven, is dat onbekendheid met God de diepste oorzaak is van de zwakheid van de kerk in deze tijd. Volgens hem weten ook veel christenen niet meer Wie God is en hoe Hij handelt. Daarnaast ontbreekt bij veel christenen de kennis hoe wij persoonlijk met God kunnen omgaan.

Ik wil in dit artikel ingaan op de vraag hoe je God kunt leren kennen. Daarna wil ik nog iets zeggen over *het wonder* dat we God kunnen en mogen kennen. Ik voorspel je, dat je een verrassende ontdekkingsstocht zult ondernemen wanneer je dit boek gaat lezen en gaat bespreken met de bijbelstudievereniging.

Ga mee op ontdekkingsstocht

Regelmatig kunnen we horen dat ‘God dood is’ of dat al dat ‘gepraat over God’, zoals dat de eeuwen door gedaan is, in feite niets meer is dan achterhaalde onzin. Anderen trekken in twijfel of je God wel écht kunt kennen. Of ze zeggen dat alle spreken over Boven van beneden komt. Ik vraag je nu even niet te luisteren naar mensen die beweren dat er geen manier is om kennis over God te verkrijgen. Ik vraag je een eindje met me mee te gaan op reis en zo zelf te ontdekken dat je God wel degelijk kunt kennen. Want tenslotte zal de praktijk het moeten uitwijzen. Iedereen die eenmaal een bepaalde weg is ingeslagen, raakt niet meer in de war als hij anderen hoort beweren, dat de weg waarop hij gaat niet meer bestaat.

De aard en het karakter van God

Wat kunnen we onderweg tegenkomen wanneer we luisteren naar wat de Bijbel ons leert over de vraag wie God is? Wat is zijn aard? En zijn karakter? Het antwoord op die vragen moet gaan over de eigenschappen van God, die Hem onderscheiden van de mensen. Wij zullen het verschil en de afstand ontdekken tussen de Schepper en zijn schepselen. We zullen nadenken over zijn bestaan vanuit Zichzelf, zijn oneindigheid en zijn eeuwigheid. Ook krijgen we dan te maken met zijn onveranderlijkheid, zijn almacht, alwetendheid en alomtegenwoordigheid. Wanneer we echt luisteren naar de Bijbel, geven we aandacht aan dingen die God blij maken. We gaan ook inzien dat mensen dingen kunnen zeggen of doen die Hem kwetsen of boos maken.

Kennen en gekend worden

Wat bedoelen we als we praten over het leren kennen van God? Gaat het daarbij om een speciale emotie? Is het zoiets als ‘high’ worden, zoals wanneer je bepaalde drugs gebruikt? Hoor je stemmen? Zie je een visioen? Wat is het eigenlijk? De vraag is: kun je verwijzen naar

een menselijke activiteit of naar gebeurtenissen in je leven om aan te geven wat je bedoelt met ‘het leren kennen van God’?

Het spreekt voor zichzelf, dat het kennen van God heel wat anders is dan het kennen van een willekeurige medemens. Net zo goed als het ‘kennen’ van mijn buurman iets anders is dan het ‘kennen’ van een boek of het beheersen van een taal. De mate waarin wij anderen kennen, hangt meer af van hen dan van ons. Bij een ontmoeting is het aan ons om hun onze aandacht en belangstelling te geven; onze goede wil te tonen en open te staan voor die ander. Daarna maken zij uit – en niet wij – of wij hen wel of niet echt zullen leren kennen. Mensen geven zich niet zo makkelijk bloot en laten zich niet altijd graag kennen. Sommige mensen kennen we daarom goed, anderen nauwelijks of helemaal niet.

Wanneer we het hebben over ‘U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt’¹, dan wil ik graag de volgende punten benadrukken.

1. Het leren kennen van God vraagt om een *persoonlijke benadering*. Dit gaat op voor iedere kennismaking tussen persoonlijkheden. Het kennen van God is meer dan kennis *over* Hem hebben. Het is een zaak van een levende omgang met elkaar.
2. Het leren kennen van God vraagt dan ook om een *persoonlijke betrokkenheid* in denken, willen en voelen. Om iemand te leren kennen, moet je zijn gezelschap zoeken, je verdiepen in zijn interesses. ‘Smaakt en ziet dat de Here goed is,’ zegt de psalmdichter.² Als gelovige mag en moet je (emotioneel) betrokken zijn bij de hoogte- en dieptepunten van Gods zaak in deze wereld. Je bent blij als God geëerd en rechtgedaan wordt, en het doet je pijn als je merkt dat er met God gespot wordt. Je voelt als christen schaamte en verdriet als je weet tegenover je Heer tekort geschoten te zijn.³ En je kent vreugdevolle momenten als God jou iets laat zien van de eeuwige liefde waarmee Hij van je houdt.
3. Het leren kennen van God is een kwestie van *genade*. In je relatie met God gaat het initiatief helemaal van God uit. Dat moet ook wel, want God is zo volledig boven ons verheven en wij hebben door onze zonden ieder recht op zijn goedheid en genade totaal verspeeld. Gelovigen kennen God bij de gratie van het feit, dat God *hen* heeft willen kennen.⁴

Het wonder van de kennis van God

Wie gelooft met het hart, belijdt met de mond. In het hart is een vuur ontstoken. De kern van wat we vanouds ‘bekering’ noemen is, dat we groot van God gaan denken, goed van Hem denken en met blijdschap aan Hem denken. Als dat vuur eenmaal van binnen brandt, slaat het naar buiten uit. Wie goed van Hem leert denken, gaat ook goed van Hem spreken.⁵

Je kunt je als gelovige een leven zonder God niet meer voorstellen. Er zou een gapende leegte zijn. Het diepste geheim van je leven is, dat het cirkelt om God als een planeet om de zon.

Wie deze God niet kent, mist in zijn of haar leven een bron van vreugde die met geen aardse blijdschap te vergelijken valt. Deze God laat zich vinden door allen die Hem zoeken.

Geloven in God de Schepper

Geloven in God de Schepper is een troostrijke zaak. De wereld waarin wij leven is niet door het toeval ontstaan, ook niet op een toevallig moment. Er is geen reporter, geen fotograaf,

¹ Johannes 17:3

² Psalm 34:9

³ Psalm 51 en Lucas 22:61vv

⁴ Galaten 4:9

⁵ Romeinen 10:10

geen wetenschapper bij geweest, toen God hemel en aarde schiep. Dat is al een reden op zich om kritisch te luisteren naar wat wetenschappers over het ontstaan van de aarde naar voren brengen. De Schepper is niet een of andere vage, onbekende, hogere macht. Het geloof weet: de Schepper is niemand anders dan de Vader van onze Here Jezus Christus. Ik leef als christen niet in een duister, dreigend en zwijgend heelal. Ik leef in een wereld die van mijn Vader is, en daarom is heel mijn bestaan niet zinloos en doelloos. God staat aan het begin, Hij staat aan het einde, maar Hij staat er ook middenin! Daarin vindt het geloof een onuitsprekelijke troost.

Geloven in God de Zoon

We kunnen Christus niet zien. De Schrift is het gewaad waarin Christus tot ons komt. Bij oude huizen kom je nog wel eens tegen dat men een spiegeltje aan het raam heeft bevestigd, zodat men vanuit een bovenkamer kan zien wie er beneden voor de deur staat. Zo ziet het geloof nu al vanuit de Schriften die van Hem getuigen de Christus, die zijn tweede komst op aarde aan het voorbereiden is. Geloven zal dan overgaan in het daadwerkelijk zien van God. De Bijbel is dan niet meer nodig. We zullen dan eindelijk Christus zien, die we hebben lief gekregen vanuit de ontmoetingen met Hem in het Woord. Zolang we nog naar die grote morgen onderweg zijn, houden we ons in het geloof telkens bezig met het Woord.

Geloven in God de Heilige Geest

De Trooster is God zelf. Hij is werkelijk God. Maar dat betekent dan dat de Here net zo goed op aarde woont als in de hemel. Hij is niet alleen een God van ver, maar ook een God van nabij. Sinds het grote Pinksterfeest van Handelingen 2 geldt, dat de Here blijft wonen in de hemel, maar tegelijkertijd is komen wonen op aarde. De Trooster is God zelf. Met minder kunnen we niet toe, ook niet voor het toe-eigenen van het heil. Er moet een groot wonder in mij gebeuren om mijn harde hart te breken, om mijn taaie wil te buigen, om mijn dode ik geestelijk levend te maken door de wedergeboorte. Dankzij de Geest is goddelijke kracht voorradig en beschikbaar om dat grote werk te verrichten in mijn leven!

Vragen voor de bespreking

1. Wat doe je eraan om het 'leren kennen van God' een belangrijke plek in je leven te geven? Welke knelpunten en belemmeringen kom je daarbij tegen? Welke positieve effecten heeft dit leren kennen van God op je leven?
2. Voor ieder geldt: je visie op God wordt hoorbaar in wat je bidt. Hoe vaak ben je je, als je bidt, ervan bewust tegen wie je spreekt? Hoe laat je in je gebedshouding en -toon merken dat je je ervan bewust bent tot de Allerhoogste te spreken?
3. Wat is de bedoeling van de opstellers van de Nederlandse Geloofsbelijdenis met de opsomming van Gods eigenschappen in artikel 1?
4. Wat vind je ervan dat mensen opkomen voor de eer van God nu de RVU eerder dit jaar een zesdelige tv-serie uitzond onder de titel 'God bestaat niet'? Hoe kun je in zo'n situatie het beste voor de eer van God opkomen?
5. Merk jij om je heen dat God wordt uitgedaagd en genegeerd en vind je ook dat je daartegen iets moet doen? Welke redenen zijn er waarom je daar niet zo goed aan toekomt?