

OP WEG

Spiegeltje, spiegeltje...

Wilma van der Jagt

Vreemd is dat: de ene spiegel laat iets anders zien dan de andere! In de ene spiegel zie je er goed uit. Maar in de andere lijkt je bleker, ouder, of wat dan ook maar. Dat kan komen door het licht in de ruimte waar de spiegel hangt. Of door de kleur van het spiegelglas. Goudbruin getint glas geeft een prettiger beeld. Gedimd licht ook. Restaurants en kapsalons maken daar soms bewust gebruik van. Het is immers belangrijk dat klanten een prettig beeld van zichzelf krijgen, als ze daar in de spiegel kijken. Dan komen ze graag terug!. Bij mij thuis is dat ook zo: de spiegel in de badkamer flatteert meer dan die boven de open haard. Daar kijk ik dan ook niet graag in. Gelukkig hangt hij nogal hoog. Ik hoef er niet in te kijken. Zo houd ik mezelf een beetje voor de gek.

God komt naar ons toe

Deze WEGWIJS gaat over de vraag: 'Hoe kunnen we God kennen?'

Dat is het belangrijkste in je leven. Daar draait alles om. En daar kom je je hele leven niet mee klaar! God kennen is het leven. God niet kennen is de dood. Zo leren we dat uit de bijbel. God kennen is eeuwig leven.

Er is maar één mens geweest die God echt kende. Dat is de Here Jezus. En hij heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat wij God zouden kennen zoals hij echt is. 'Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen' (Joh. 1:18). Hij nam zelfs het kruis op zich om ons te laten zien wie God is. Wie hij voor ons wil zijn.

Vlak voor zijn sterven heeft de Here Jezus dat ook gebeden: 'Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. ... Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekend gemaakt' (Joh. 17:3,6).

Dat wij God mogen kennen, hebben wij aan hemzelf te danken. Hij heeft ons zijn Woord gegeven. Dat Woord is naar ons toegekomen. Op schrift en in Persoon.

God kennen is Hem liefhebben

God kennen is meer dan weten dat God bestaat. Het is ook niet alleen dat ik veel weet over hem. Dat ook. Maar God kennen gaat veel dieper. Het verandert je hele leven.

Het is: hem liefhebben. Hem helemaal vertrouwen. Samen met hem leven. Niet zonder hem kunnen leven. Weten dat je helemaal afhankelijk bent van hem.

'Uw liefde,' zegt David, 'Uw liefde is meer dan het leven' (Ps. 63:4).

God leren kennen begint met het eenvoudige weten dat hij de aarde heeft gemaakt. Dat hij die aarde ook in stand houdt door zijn onmetelijke macht en wijsheid. Dat hij ons in leven houdt, ons verzorgt door zijn goedheid. Als ik 's morgens mijn ogen open doe, zie ik de zon schijnen. Zodra ik weet dat God die zon laat schijnen, betekent dat iets in mijn leven. Zodra ik ga begrijpen dat hij de Bron is van alle goede gaven in mijn leven, ga ik daar anders tegen aankijken. Ik ga hem eerbiedig liefhebben en eren om alles wat hij geeft.

Jezelf kennen

Zodra ik God leer kennen, ga ik ook over mezelf nadenken. Dat kan niet anders. Het raakt direct mijn leven. Dat begint met weten dat ik mijn leven aan God te danken heb. Hij heeft mij gemaakt. Wie nadenkt over God, denkt daarom ook meteen na over zichzelf.

En als ik dan ook nog leer zien hoe God mij eigenlijk heeft bedoeld, ga ik ook heel anders naar mezelf kijken. Ik leer zien dat God mij heeft gemaakt als beeld van zichzelf. Zo had hij mij bedoeld: beeld van God. Als een mens die kon leven vanuit de volmaakte liefde!

Spiegelbeeld

Opeens kijk ik niet meer in mijn eigen spiegel! Zolang ik in mijn eigen spiegel keek, zag ik een geflatteerd beeld. Maar het licht was gedimd en de spiegel niet van helder glas! Ik spiegelde me aan mijn medemensen. Of aan mijn eigen vage kennis van goed en kwaad. En ik vond dat ik er nog niet zo slecht afkwam! We vleien onszelf er graag mee dat we toch nog heel wat goede eigenschappen hebben. Daar kunnen we al een heel eind mee komen.

Maar als ik God leer kennen, ga ik in zijn spiegel kijken! Hij houdt mij de spiegel van zijn wet voor! Het heldere licht van zijn woord. De norm die hij stelt.

Paulus deed dat ook. En hartstochtelijk riep hij uit: 'Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? God zij gedankt, door Jezus Christus onze Heer!' (Rom. 7:24,25).

Gods spiegel laat mij duidelijk zien wie ik eigenlijk ben!

Wisselwerking

Pas als je goed ziet wie je zelf eigenlijk bent, ga je begrijpen wie God is! Hoe onuitsprekelijk groot zijn liefde is! Hij *is* Liefde!

Je kunt God dus niet echt kennen, als je niet goed beseft wie je zelf bent! Oprechte, bijbelse zelfkennis prikkelt ons om God te zoeken.

Zo is het een wisselwerking. Je leert jezelf alleen echt kennen als je God kent.

En je kunt God pas echt kennen als je jezelf kent. Vind je jezelf nog redelijk in orde?

We spiegelen onszelf graag aan menselijke wijsheid en niet aan de Wijsheid zelf. Daarom lijkt dat wat minder zondig is, ons al zuiver. Kijk dan eens in de spiegel van God! Toets jezelf aan zijn norm.

Hoge spiegel

Die spiegel van God is een hoge norm. Zo volmaakt. Het kan je bang maken. Je kijkt daar maar liever niet te vaak in. Dan krijg je zo'n akelig gevoel over jezelf! Dat is toch veel te hoog! Die norm haal je nooit! Nee, begin daar maar liever niet aan.

Wie zo blijft denken, leert God niet echt kennen, omdat hij ook zichzelf niet echt wil zien in Gods heldere licht!

Samen voor de spiegel

Toets je leven juist wel aan de hoge norm van God. Dan alleen leer je hem echt kennen. Houd jezelf niet voor de gek. Doe je ogen bijbelsgoed open. Kijk met oprechte zelfkennis in zijn hoge spiegel. Maar doe dat in geloof. Doe het in vast vertrouwen op Christus. Als je dat doet, kijkt God over je schouder mee. Hij kijkt samen met jou! En in de spiegel ziet hij alleen jouw Heer en God, Jezus Christus.

Dan heb je God leren kennen en Hij kent jou!