

OP WEG

TomTomGo!

Wilma van der Jagt

Heeft u 'm al? De TomTomGo? Echt superhandig, zo'n navigatiesysteem! Er zijn allerlei merken, maar TomTomGo is wel de bekendste. 'Find your way the easy way!' Je hoeft nooit meer te verdwalen. Je geeft aan waar je bent en waar je naar toe wilt. De rest gaat vanzelf.

Een vriendelijke stem vertelt je tot in de finesses waar je langs moet om je doel te bereiken. Met een beetje geluk word je zelfs gewaarschuwd voor eventuele blokkades op je weg: 'Keer zo mogelijk om,' zegt de stem dan. Vanuit de satelliet is jouw situatie tot in detail waar te nemen en de route naar je bestemming ook. Niks doorgaanderoute-kaarten of routeplanner van de ANWB.

Een beetje auto heeft 'm standaard, maar hij is ook los verkrijgbaar. Mijn auto is van het simpele soort, dus geen ingebouwde TomTom. Maar ik kan er gratis een krijgen als ik op m'n werk een ICT-klus heb geklaard. Dat is voor mij de moeite waard, want mijn richtingsgevoel is niet je-dat. Ik ben van het type dat 'in Dwingeloo het bos niet kan vinden'. En altijd verkeerd terecht komen kost veel tijd en geld. Maar... binnenkort is dat leed geleden, want ik ga voor de digitale klus! Nog even... en ik hoef alleen maar de start en het eindpunt te weten. En mijn TomTom neemt de leiding. Dat lijkt me geweldig!

De leiding uit handen geven

Daar gaat deze WEGWIJS over: de leiding in je leven. Niet alleen op de weg, maar in heel je leven. En dan bedoelen we Gods leiding. Wij vinden het al bijna een wonder dat vanuit een satelliet onze plaats op aarde precies zichtbaar is. Nog veel groter is het wonder dat God ons vanuit de hemel ziet. 'Uit de hemel ziet de HEER omlaag en slaat hij de sterveling gade. Vanaf zijn troon houdt hij het oog op allen die de aarde bewonen' (Ps. 33).

God weet tot in detail waar wij zijn. En zijn weten gaat oneindig veel dieper dan het 'zien' van een satelliet. God ziet niet alleen wat zichtbaar is. Nee, hij weet ook alles wat niet aan de buitenkant te zien is. In onze situatie, maar ook in onszelf. Hij heeft ons allemaal immers zelf gemaakt. 'Hij die de harten van allen vormt, hij doorziet al hun daden'. Zo zegt David het in Psalm 33. Hij doorgrondt onze situatie en onszelf daarin. Mooi woord is dat: doorgronden. Daarmee heb je precies te pakken wat het verschil is met de TomTom. Onze God kijkt door alles heen. En hij weet ook als Enige waar je heen moet. Ook dat gaat veel dieper dan een zichtbare plek. Want dat gaat niet alleen over het doel op deze aarde, maar dat gaat over de grens van deze aarde heen. Met lichaam en ziel.

Zelf verantwoordelijk

God alleen overziet alles. Wat zijn wij beperkt vergeleken bij hem! En ondanks dat geeft hij ons zelf verantwoordelijkheid voor onze levensweg. Hij laat ons zelf keuzes maken. Hij bepaalt die weg wel: hij zet er zijn grenspalen langs: de geboden. Blijf binnen de palen! Daarin zit een groot stuk leiding. Maar hij vertelt ons niet in detail hoe onze weg moet gaan. Ons dagelijks leven gaat God buitengewoon ter harte. Hij heeft ons gemaakt en draagt zorg voor alles wat hij gemaakt heeft. Wij zijn niet van onszelf. Wij zijn van God. 'In God leven wij, bewegen wij en zijn wij' (Hand.17:28). Laten we dus voor hem leven. Dat betekent dat we los gaan laten wat we zelf willen. Vertrouw niet op je eigen inzicht, maar laat hem je Leidsman zijn.

Rechtvaardig

Dat is nooit de makkelijkste weg. Het betekent altijd zelfverloochening en kruisdragen. Wij willen de Here best volgen zolang het ons goed uitkomt. We willen zelfs wel moeiten dragen 'als dat nu eenmaal niet anders kan'. Maar het volgen van God gaat dieper. Het gaat erom dat wij door de moeiten die God ons geeft gaan erkennen dat hij rechtvaardig is. Dat is voor ons een lange weg. Wij denken zomaar dat we toch wel recht hebben op wat geluk! Dat zit in onze cultuur vandaag. Hoe ontzaglijk moeilijk kan het daarom zijn als God veel verdriet op onze weg brengt! We moeten weer gaan leren dat we helemaal geen recht op geluk hebben. Wij verdienen altijd nog veel meer ellende dan God ons te dragen geeft. Alleen al door onze dagelijkse zonden. Hij is ons genadig. Daarom leren we de moeiten te dragen zonder mopperen.

Vol zorg

Tegelijk zie je in de moeiten die God geeft ook zijn zorg over ons. Want juist in het kruis dat hij ons te dragen geeft, zorgt hij voor onze zaligheid. Als je gaat begrijpen dat in die moeiten juist Gods zorg over jouw heil ligt, kun je leren die toch met een rustig hart op je nemen. Dan raakt je hart niet verbitterd. Dan word je klein en afhankelijk van God. Je leert berusten in wat goed voor je is. Je gaat Gods liefde en trouw ontdekken. Ieder kind van God mag zich onbekommerd aan zijn zorg toevertrouwen.

God waakt trouw over mij

'Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw' (Ps. 103:8).

De trouw van God wordt in de Bijbel vaak genoemd. Kijk alleen al de psalmen er maar eens op na! Zo is hij voor zijn kinderen! Trouw aan wie hem vrezen. Van de trouw van de HEER is de aarde vervuld (Ps. 33:5)

Zo is de HEER over u en mij: hij waakt trouw over mij.

Wees mijn Leidsman, trouwe HEER!

Trouw Over Mij. T.O.M.

Onder zijn leiding kan ik veilig gaan: **TOMTOMGO!**

[Onderschrift]

1. Echt superhandig, zo'n navigatiesysteem! (Foto Frits en Marlies Slings)

2. Keuzes maken in je leven...