

KOPPELING

Kinderen bladeren: kinderbladen

Geranda de Haan

Zaterdagmorgen. Grianne (9) en Klarieke (8) zitten op de grond. Om zich heen stapels tijdschriften. Ze zijn er helemaal klaar voor. Jury, bladeren maar!
“Leuk een puzzel! Moet je deze mop eens horen! Hier een strip!”
De enthousiaste kreten zijn niet van de lucht.
Waar zullen zij voor kiezen?

In dit artikel zal het gaan over christelijke kindertijdschriften. Via internet en de christelijke boekhandel heb ik vijf uitgaven gevonden: *ZieZoa*, *Terdege junior*, *Kind en Evangelie*, *Bim Bam* en *Zeggus*.

De vijf bladen op een rijtje

ZieZoa is een kinderkrant van ZOA-vluchtelingenzorg en is erop gericht kinderen te informeren over het leven in noodlijdende landen en de hulp die de ZOA daar geeft. Het blad is uitgevoerd op mooi, stevig, gekleurd papier. Op de eerste pagina wordt met een verhaaltje in dichtvorm het thema ingeleid. Wanneer je dan het blad openvouwt, krijg je een grote poster met daarin puzzels, knutseltips en foto's van kinderen uit het besproken land. Het onderwerp wordt vanuit vragen van de kinderen belicht. De strip 'Jopie en Jouke' van Michiel de Boer (bekend van de *Opa Knoest*-serie) is grappig en sluit aan bij het thema. Qua verschijningsfrequentie hoort *ZieZoa* niet echt in het rijtje thuis, maar qua inhoud kan het zeker concurreren met de andere bladen. Wie weet, zien we in de toekomst nog meer nummers per jaar verschijnen.

Terdege junior, behorend bij familieblad *Terdege*, verschijnt eens in de twee weken en wil verantwoord leesvoer bieden aan kinderen vanaf 3 jaar. Hoewel de meeste rubrieken geschikt zijn voor kinderen vanaf 7 jaar, zijn de makers van dit blad de jongere kinderen niet vergeten. Met een kleurplaat, soms een makkelijke puzzel en vervolgverhalen over Tijs en Tineke en de familie Kwekkeboom is dat aardig gelukt. De oudere kinderen kunnen iedere keer iets lezen over de natuur, een project op school, verhalen, strips en iets 'Uit de Bijbel'. De rubriek 'Uit de Bijbel' is sterk gericht op kennisoverdracht. Door het gebruik van invullesjes wordt het geheel enigszins saai. De stijl van het blad is degelijk en niet echt verrassend.

Wat betreft stijl, inhoud en doelgroep lijkt het tijdschrift *Kind en Evangelie* sterk op *Terdege junior*. De HGJB geeft dit blad al jaren maandelijks uit.

Hier is ook een rubriek getiteld 'Uit de Bijbel'. Daarin wordt een verhaal uit de Bijbel naverteld en verwerkt in een puzzel. Verder zijn er knutseltips, kleurplaten en een pagina met brieven voor kinderen. Elke maand is er een prijspuzzel voor kinderen tot 9 jaar en vanaf 9 jaar.

'Even kijken' en 'Een verhaal voor jou' bespreken iets uit het leven van de kinderen, zoals de dierentuin, de post of het museum. De verhalen roepen de sfeer op van koude winteravonden en knappend houtvuur; ze zijn mooi en soms een tikje moralistisch.

Het vierde tijdschrift dat we bespreken, is *Bim Bam*. Ook dit blad richt zich op een grote lezersgroep, namelijk alle kinderen van de basisschool. Het ziet er aantrekkelijk uit met veel

grappige tekeningen, mooie kleuren en duidelijk lettertype. Bengel is het gezicht van het blad. In 'Bim Bam Babbels' richten de kinderen hun vragen ook aan deze vrolijke aap.

De meeste rubrieken sluiten aan bij het thema. Zo wordt er bijvoorbeeld in het nummer over het heelal naast een informatief verhaal ook een recept gegeven voor het maken van schuimsterretjes en gaan Bimbo en Bambo in de gelijknamige strip met een raket naar de maan.

Ook hier geldt weer dat er voor kinderen vanaf 7 jaar, die goed kunnen lezen, voldoende te lezen en te puzzelen is. Maar er is gedacht aan de jongere kinderen. Voor hen zijn er Bimbo en Bambo, een kleurplaat, een puzzel en de hutselknutselpagina. Deze knutsels kunnen met hulp van ouders of broertjes en zusjes prima gemaakt worden. Goed bedacht vind ik de rubriek 'Jij en de Bijbel', die afwisselend wordt geschreven voor de leeftijd 8- en 8+.

Zeggus ronduit, zoals het blad officieel heet, is een uitgave van de EO en richt zich op de bovenbouw van de basisschool. Het tijdschrift wil onderwerpen die bij kinderen leven, bespreekbaar maken en dat doen ze met behulp van themanummers. De onlangs verschenen nummers gingen over: populair zijn, hackers en crackers, uitvinders en hoogbegaafdheid. De meeste vaste rubrieken sluiten hierbij aan.

Dat de makers van dit blad echt gericht zijn op de kinderen, blijkt ook uit de rubrieken 'Eye-opener' en 'Chris kindertelefoon'. Hier worden vragen van kinderen serieus genomen en beantwoord.

Zeggus ziet er flitsend en eigentijds uit en gaat in 'Hips&tips' in op nieuwe boeken, films en activiteiten. Erg mooi vind ik ook de pagina's met een soort van bijbelstudie, waarin met dagelijkse voorbeelden en bijbelse verwijzingen het leven met God wordt belicht. De grappige strip raakt de kern van de boodschap en nodigt uit om deze pagina's met plezier te lezen.

Ergens wordt de stelling gelanceerd: 'Mijn ouders hebben geen idee waar ik me druk over maak!' Met *Zeggus* heb je als opvoeder mooi materiaal in handen om daarachter te komen.

Is er wat voor je bij?

Laten we nog eens gaan kijken wat Grianne en Klarieke ervan vinden. Zij zijn vooral op zoek gegaan naar strips, humor en puzzels in de bladen. Klarieke heeft in *Terdege junior* een paar leuke grapjes gelezen. Bovendien vindt Grianne dat je in dat blad het meeste over de Here kunt leren. Grianne krijgt thuis de *Zeggus* en daaruit leest ze sommige stukjes, maar niet alles. Het blijkt voor hen moeilijk om te kiezen; er zit overal wel iets leuks bij (Klarieke) en Grianne geeft aan dat er wel meer mopjes in mogen. De uitspraken van Grianne en Klarieke zijn natuurlijk niet representatief voor alle jeugdige christelijke lezers, maar geven misschien wel aan waarom kinderen tijdschriften lezen. Het lijkt mij belangrijk dat er een goede mix is van humor, informatie, ontspanning, herkenning. Deze elementen komen in alle besproken tijdschriften wel voor, maar niet altijd in een goede verhouding.

De meeste kinderen van 10 jaar en ouder zullen zich het beste thuis voelen bij *Zeggus*. *Terdege junior*, *Kind en Evangelie*, *Bim Bam* en *ZieZoa* zijn het meest geschikt voor de middenbouwgroepen van de basisschool. Daarvan ziet *Bim Bam* er het vrolijkst uit, *ZieZoa* levensecht en zijn *Terdege Junior* en *Kind en Evangelie* serieus te noemen. In alle bladen is voldoende ruimte voor strips en puzzels, maar een gezellige moppentrommel zou best toegevoegd kunnen worden.

De thema's van *Bim Bam* en *Zeggus* zijn eigentijds en zullen meer beelden van herkenning oproepen dan die van *Terdege junior* en *Kind en Evangelie*. De onderwerpen van deze laatste twee zijn iets algemener.

Met uitzondering van *Zeggus*, dat een andere doelgroep heeft, hebben de makers van de tijdschriften aandacht voor de jonge kinderen, maar het blijkt moeilijk om iets aansprekends

voor hen te maken. Een apart kleuterblad zou natuurlijk prachtig zijn, maar of dat realistisch is?

Persoonlijk spreekt *Zeggus* mij het meeste aan. Er wordt op een evenwichtige manier een bepaald thema belicht, waarbij als uitgangspunt een ervaring of een probleem van een kind wordt genomen. Daarbij wordt de Bijbel op een natuurlijke manier ter sprake gebracht. Het blad geeft denk ik veel aanknopingspunten voor een goed gesprek tussen ouders en tieners. Al is de keus beperkt, toch hebben we een gevarieerd aanbod in handen met deze christelijke kinderbladen.

Vakantiekoffer

Met de zomervakantie voor de deur is het misschien leuk om eens een aantal proefnummers op te vragen van een van de besproken tijdschriften. De kinderen zullen daar vast en zeker een paar uurtjes leesplezier aan beleven.

Tot slot wil ik nog noemen *Vast en Zeker Zomer- en Winterboeken*. Deze verschijnen twee keer per jaar en staan vol met verhalen en puzzels.

Veel christelijke boekhandels verkopen deze voor €2,- per stuk, maar ze zijn ook te bestellen.

ZieZoa, €3,- voor vier nummers per jaar (055-3663339).

Terdege junior hoort bij familieblad *Terdege*. Dit blad verschijnt om de veertien dagen en kost €68,12 (postbus 75, 7300 AB Apeldoorn).

Kind en Evangelie komt maandelijks voor een bedrag van €9,- (033-2456699).

Een abonnement op *Bim Bam* kost €45,80 per jaar (030-2313377).

Zeggus verschijnt twee keer in de maand voor €37,50 (035-6474645).

Vast en Zeker Zomer- en Winterboeken worden geleverd door Stichting Evangelie Lektuur (078-6912540).