

OP WEG

Ik ga op reis en neem mee...

Wilma van der Jagt

Een grappig spelletje om zo even tussendoor te doen. Je hebt er weinig bij nodig. Alleen je geheugen en je mond. Je kunt het dus overal doen. En met iedereen. Elke deelnemer mag om de beurt iets noemen. ‘Ik ga op reis en ik neem mee een ... koffer, ... toilettas, ... tandenborstel, ... fototoestel, ... skibril...’

Steeds langer wordt de rij. En als jij aan de beurt bent, moet je alles opnoemen. Van voren af aan. Precies in de goede volgorde. Wee je gebeente als je iets vergeet. Ja, niets aan te doen, dan ben je af!

Het eerste is makkelijk. Die koffer kun je wel onthouden. Zelfs wel tot aan het eind van de rit. Maar de rest is moeilijker. Wat zit er allemaal in? Hoe houd je dat op een rij? Dat is nog niet zo simpel. Wie de langste rij kan maken, is de gelukkige winnaar.

Het nieuwe jaar

Dit blad is alweer het eerste van 2003. Een nieuw jaar. Net begonnen.

Een volgend traject in je leven. Bij ons allemaal. Ja, want we beginnen natuurlijk niet echt opnieuw. Het is alleen maar het volgende stuk. Alles gaat gewoon door.

Een reis in etappes, kun je het noemen. Je levensreis. Begonnen bij je geboorte en doorgegaan tot nu toe. Bij een nieuw jaar kijk je wel eens achterom. Opeens zag ik het voor me: je staat op een lange weg en kijkt achterom. Dat hele stuk heb je al gehad! Wie staat helemaal aan het begin? De HERE. En kijk je vooruit, daar staat Hij ook. Je leven is een weg met God. Met zijn geboden als tekens langs die weg. Ze wijzen de goede richting. Je leven wordt dan wandelen in Gods wet.

Aleph

Ik las daarbij psalm 119.

En toen ik er nog wat omheen las, trof me dit: psalm 119 is een alfabetpsalm. Alfabetpsalm? Nooit van gehoord. Ja, stond erbij, net als psalm 25. Een alfabetpsalm heeft een opbouw, waarbij steeds een vast aantal verzen begint met een letter uit het alfabet. Nooit geweten dat er ook zulke psalmen zijn! Mijn kennis stopte wat dat betreft bij het Wilhelmus.

Heel mooi is psalm 119 opgebouwd uit steeds 8 verzen: een alfabetpsalm. Elke strofe heeft een letter die er ook steeds in terugkomt. Vers 1 t/m 8 heeft dan de eerste letter van het alfabet. Het Hebreeuwse natuurlijk: de aleph dus.

En in het Hebreeuws heeft elke letter ook een getalswaarde. De aleph is het getal 1, het eerste. Dat doen wij ook wel met onze letters. Als we een opsomming geven, zeggen we: a..., b..., etc. Maar in het Hebreeuws is het nog iets meer: het eerste is ook het belangrijkste. De rest volgt eruit. Dat betekent dat we in de eerste acht verzen van psalm 119 te horen krijgen wat het eerste is: het andere volgt daaruit.

<p style="text-align: center;">Gelukkig zijn de mensen die een zuiver leven leiden en zich houden aan de wet van de HERE.</p>

Gelukkig zijn de mensen
die Hem dienen
en Zijn Woord bewaren in hun hart.

Gelukkig zijn de mensen
die geen misdaden begaan,
maar leven zoals God wil.

U hebt ons Uw bevelen gegeven
met de bedoeling
dat we ons daaraan houden.

Ik wilde wel dat ik zo standvastig was
dat ik altijd Uw regels zou naleven.
Dan zou ik mij nooit hoeven schamen
als ik Uw wet las.

Met een eerlijk en oprecht hart
zal ik U prijzen
als ik anderen les geef
over rechtvaardige wetten.

Ik zal mij houden aan Uw
voorschriften.

Laat mij niet in de steek.

Ps. 119:1-8 (Het Boek)

De wet van God is goed voor het leven.

En toen dacht ik opeens aan dat spelletje 'Ik ga op reis'.

Je bent op reis. Een nieuw traject: 2003. Wat neem je mee? Die koffer vol onthoud je niet.

Maar alleen het eerste, dat moet lukken.

We gaan op reis en we nemen mee:

de A L E P H van psalm 119.

Dat kun je wel onthouden dit nieuwe jaar. Dat blijft je bij, het hele traject!

En daarmee wens ik alle lezers de zegen van de HERE toe voor het nieuwe jaar!

Bondsbestuur, redactie WEGWIJS en de andere commissies sluiten zich graag bij deze zegenwens van de voorzitter aan. We bidden u Gods zegen toe voor u persoonlijk en in het bijzonder voor al het bijbelstudiewerk!