

# LEESWIJZER

## Weg van Boeddha - naar Christus!

Gerrit Riemer

**Wie rustig en veilig een lange tocht wil maken door allerlei spirituele ervaringen heen (Tibetaans Boeddhisme, New Age, drugs, alternatieve therapieën, rebirthing-sessies, ademhalingsessies, wilde liefde, vrouwenemancipatie, 'hekserij' etc.) om uiteindelijk thuis te komen bij Jezus Christus, die leze het boek *Weg van Boeddha* van Martin en Elke Kamphuis.**

### **Absolute waarheid?**

Wanneer je, zoals ik, van jongs af aan bij God kind aan huis bent, en je leert dat ervaren als Gods onverdiende genade in jouw leven, dan blijft (als je tenminste gezond nadenkt over leven, lijden, geloof, godsdienst) de vraag naar de unieke waarheid van het christelijk geloof je intrigeren. Getuigt het immers niet van intolerantie, van een grote dosis eigenwijsheid, en neigt het zelfs niet naar dat enge fundamentalisme, wanneer je zegt dat de enige weg naar God, naar verlossing, naar 'zaligheid', niet via allerlei andere godsdiensten en spirituele ervaringen kan en mag lopen, maar alleen maar via Jezus Christus? Op hoeveel jeugdverenigingen en bijbelstudieclubs wordt niet regelmatig die vraag gesteld.

Vanuit de Schrift zijn de antwoorden klip en klaar te geven, maar ons menselijk nadenken daarover is (zeker in deze postmoderne tijd) geneigd tot relativeren. Is de leer van de Dalai Lama niet bijzonder aantrekkelijk, 'dat elk individu zich moet begeven op de spirituele weg die het beste past bij zijn of haar geestesgesteldheid, natuurlijke neigingen, temperament, overtuigingen, familie en culturele achtergronden', en dat we daarom 'moeten leren dankbaar te zijn voor de uiteenlopende religies', die immers juist vanwege het verschillende en kleurrijke aanbod kunnen voorzien in de verschillende behoeftes. Je kunt er dus achter komen dat bijvoorbeeld de islam of de joodse godsdienst beter bij je past dan de christelijke. Welnu, dan kies je daar toch voor. 'Als je in een restaurant maar één gerecht zou serveren - dag na dag, voor elke maaltijd - dan houd je na een tijdje niet veel klanten meer over' (zie Howard Cutler, *De kunst van het geluk*, p. 319v).

Echter, een bijbelgetrouw christen hoeft echt niet biblicistisch te zijn om een tegengesteld geluid te laten horen, en het siert Martin Kamphuis wanneer hij aan het einde van zijn indrukwekkende zoektocht (ook langs de Dalai Lama) ondanks weerstand, twijfel en vragen, steeds weer tot een keuze komt voor Jezus en zijn woorden: 'Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij' (*Weg van Boeddha*, p. 204). 'Het is deze uiteindelijke zekerheid die me aan het einde van de twaalf jaar durende reis diep raakte. Juist omdat de weg vanuit een diepe hunkering naar verlichting ging langs tempels, intens beleefde spirituele ervaringen' (de 'wedergeboorte' van zijn vader!, p. 108), diepe depressies, honderden uren meditatie, telepathisch contact met een overleden goeroe (p. 143), drugsverslaving en heuse ontwikkeling van mediamieke gaven (p. 123). Tempeldeuren werden gesloten (p. 48), de weg naar Christus werd langzaam maar zeker aangewezen.

### **De weg naar Christus - iets echt alternatiefs**

Een ander fascinerend element is de wijze waarop door Martin en Elke ervaren wordt hoe God in soms maar heel kleine gebeurtenissen langzaam maar zeker de weg wijst, naar Christus toe. De ontmoeting met de christelijke riksjarrijder bijvoorbeeld (p. 145). 'Het was zo en passant, maar juist daardoor had het een enorme impact op mij. Die eenvoudige riksjarrijder, die gewoon eerlijk christen was - hij reed als het ware deze zoekende mensen zonder dat hij het wist een stukje naar Christus toe!' Het bewijst hoe belangrijk het is dat we eenvoudig in deze wereld uitkomen voor ons geloof in Christus, en hoe belangrijk het is dat onze levensstijl daarmee overeenstemt. De zoektocht van Martin en Elke was niet naar Christus, integendeel zou ik haast zeggen: ouders die zich vrijgevochten hadden van de traditie van de kerk (p. 13), een muffige ervaring met een gereformeerde kerk in Brazilië (p. 18), en een frustrerende ervaring met een pastor (p. 116) - de kerk had synoniem gestaan voor dodelijke verveling (p. 168).

Het was vooral afkeren van, en een zoeken naar alternatieven voor het traditionele christelijk geloof - zoals zovelen die uit teleurstelling, frustratie en toenemende scepsis op zoek gegaan zijn. Maar de tocht langs een bizarre hoeveelheid alternatieven blijkt uit te lopen op iets 'echt alternatiefs', het enige dat in dit boek recursieerd wordt. Dat echte alternatief blijkt Christus te zijn. De teleurstellingen, depressies, onrust, voortdurende strijd, vertwijfeling etc. blijken verbonden te zijn aan de esoterische en autosoterische inspanningen van de Boeddhist en de alternatieve therapeut, ondanks beloften van verlichting en verheffing van de ziel, zelfs ondanks de werkelijke ervaring daarvan. 'Het licht valt in de aarde' wanneer Martin en Elke vinden wat zij helemaal niet zochten: Christus, en die gekruisigd.

## **Gevonden zijn...**

Dat vind ik het sterkste in dit boek, dat een aanrader is voor alle mensen die kunnen lezen, dat Gods wijze van werken daarin zo in het volle leven wordt neergezet en ervaren. Martin en Elke komen immers aan het einde van hun weg daar terecht waar zij nooit naar gezocht hadden - het is hun overkomen. Zij zijn gevonden! Tot hun eigen verrassing en verbazing (zie foto p. 204). 'Het was niet onze zoektocht die zijn doel had bereikt. In feite was het eerder zo dat God ons had gezocht en gevonden had. We beseften dat Hij het initiatief tot onze ontmoeting met Hem had genomen' (p. 186). Indrukwekkend, zoals de vader van Martin de christelijke doop raak weet te typeren, wanneer hij aanwezig is bij de doop van zijn zoon. Het maakte hem diep bedroefd, want hij had het gevoel: 'nu behoort hij iemand anders toe' (p. 201.) Gods manier van werken in het leven van mensen, Hij grijpt in, Hij geeft leiding, Hij brengt thuis bij Christus, en dat ervaar je dan als iets dat ondanks jezelf gebeurt, het wordt je gegeven, het overkomt je, het is niet afhankelijk van jouw inspanningen, je ontvangt het geloof als een gave van de enige die het kan geven, van God. Maar die daarvoor wel middelen gebruikt, christenen namelijk, de riksrijder, de engel op het zebepad (p. 179), de brandweerman in Sydney (p. 183), Elke (p. 181). Mensen, die daartoe helemaal niet volmaakt hoefden te zijn (Mary, p. 179) of vol van evangelisatiedrang. Het licht begint uiteindelijk pas vol te schijnen, wanneer de Bijbel in het leven van Martin en Elke opengaat en gelezen wordt - alweer een waardevolle ervaring en waarneming (p. 192).

## **Met beide benen op de grond!**

De weg van Boeddha naar Christus doet Martin uiteindelijk belanden op deze aarde, in het volle mensenleven, met zijn beide benen op de grond. Het doet mij veel genoegen dat juist dat hier zo duidelijk gesteld en, alweer, ervaren wordt. Want dat is de kracht van dit boek: er worden allerlei zaken ervaren die theologisch (althans in mijn beleving als gereformeerd theoloog) kloppen. Hij eindigt niet al zwevend van gelukzaligheid een halve meter boven de grond nu hij eindelijk het licht gevonden heeft. 'Na de ontmoeting met Jezus Christus sta ik als mens met beide benen op de grond - Hij, Jezus, viel immers als het goddelijke licht in mijn aardse realiteit! Vroeger probeerden we steeds de realiteit van deze wereld te ontvluchten. Nu probeerden we juist als mensen in deze wereld te leven' (p. 191). Wanneer aan het eind van de lange tocht de Bijbel opengaat en Gods Woord gehoord wordt én door hen verkondigd gaat worden, komt alles op zijn plaats terecht - tot eer van God! Dankbaar zijn we dat de zoektocht naar 'verlichting' zó openhartig en eerlijk beschreven werd door iemand die goudgeld had kunnen verdienen met zijn alternatieve therapieën op dat schip in Amsterdam. Dankbaar, dat hij samen met Elke de uiteindelijke verlichting als een geschenk van God heeft ontvangen, in de overtuiging dat niet onze daden tellen, maar alleen de daad van Jezus Christus, zijn dood, zijn opstanding. De zoektocht liep uit op de ervaring van het sola gratia en het sola fide - dát is méér dan goud waard.

N.a.v.

Martin Kamphuis

*Weg van Boeddha*

Uitg. Ark Boeken

Prijs € 12,48