

VERKENNING

De cadeaus van de Geest – wat doe je ermee?

A.J. Minnema

Gaven tellen?

Tel uw gaven, tel ze één voor één ...

Inderdaad, u hoort in deze woorden het refrein van een bekend lied meeklinken. ‘Tel uw zegeningen, tel ze één voor één... En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.’ Maar ik hoor ook een psalm resoneren.

‘Mijn God, ik wil u roemen

en al uw daden noemen,

niets is aan U gelijk.

Wil ik ze tellen, Heer,

ik zie er telkens meer,

‘t gaat boven mijn bereik.’ (Psalm 40:2, berijmd)

Gods grote daden zijn niet te tellen. De gelovige ziet er iedere keer meer. Met Gods zegeningen is het ook zo. En met Gods gaven dan? Met de geschenken van God de Heilige Geest aan de gemeente en aan de gelovigen?

Als u nu eens begint te tellen. Hoever komt u dan? 1, 2, 3... Meer niet. Of misschien nog niet eens zover. Bij anderen ontdekt u veel meer gaven. Voelt u zich soms wat minder bedeed door God?

Geen maximum voor de Geest

Hoeveel gaven van de Geest zijn er te ontdekken in de Bijbel? Hoeveel gaven zou je maximaal kunnen hebben?

Er zijn wel lijsten gemaakt op basis van de bijbelgedeelten die spreken over de gaven van de Geest. Dan komt men tot ongeveer dertig gaven. Daar horen dan ook gaven bij, die je wel in het Oude Testament vindt, zoals creativiteit en muzikaliteit.

Maar deze lijsten zijn niet uitputtend. God de Heilige Geest is niet aan een maximum gebonden. Hij deelt zijn geschenken uit, zoals Hij dat goed vindt. Paulus schrijft dat aan de gemeente van Korinte. ‘Doch dit alles werkt een en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil’ (1 Kor. 12:11).

Aan de één schenkt God deze gave of combinatie van gaven. Aan de ander heel andere geschenken. Het is zo gevarieerd als je lichaam, maakt Paulus duidelijk in 1 Korintiërs 12.

Je hebt als mens ogen: de gave van het zien.

Je hebt als mens oren: de gave van het horen.

Je hebt als mens voeten: de gave van het gaan en het bewegen.

Je hebt als mens handen: de gave van het werken en van het omhelzen.

Je hebt als mens een hart: de gave van de pomp en de bloedsomloop en het transport van zuurstof en voedsel naar het hele lichaam tot in de uiterste puntjes.

Deze rij kun je bijna tot in het oneindige aanvullen.

Zo is het ook in de gemeente als het lichaam van Christus. Er is een verscheidenheid aan genadegaven, werkingen en bedieningen. God geeft daar mensen die goed kunnen luisteren, spreken. Mensen die bekwaam zijn om te helpen, om te besturen. En nog veel meer.

Probeer in eigen gemeente te herkennen wat God aan mensen en geschenken geeft.

Werkkapitaal uit de ‘Hemelbank’

Een ander beeld. Gods gaven zijn het ‘werkkapitaal’ voor de gemeente en de gelovigen. Het hoort bij het ‘kapitaal’ dat de Geest van God investeert in de gemeente van Christus.

God zelf stelt dat kapitaal beschikbaar voor zijn gemeente. Christus heeft ons vrijgemaakt van onze schuld voor God. Hij heeft bovendien door zijn offer aan het kruis Gods kapitaal vrijgemaakt voor investering op aarde. In mensen in wie God een welbehagen heeft. Christus heeft bij zijn hemelvaart de schatkamer van het hemelrijk geopend. Hij deelt zijn ‘buit’ uit aan zijn gemeente. Zie Efeziërs 4:7,8.

Te beginnen bij de Heilige Geest, die Hij heeft uitgestort op zijn gemeente. Daarna ook alles wat de Heilige Geest uit de ‘Bank van het Hemelrijk’ meeneemt voor ons en uitdeelt aan ons aan gaven.

De Heilige Geest is dus zelf het eerste geschenk van de verhoogde Here Jezus Christus. De 'gave van de Heilige Geest' is de Heilige Geest als geschenk van Christus voor zijn gemeente, voor ieder die gelooft in de Here Jezus Christus.

Hebben of zijn

Het geschenk is dus niet iets: een grote hoeveelheid kracht of capaciteiten. Maar Iemand, God de Heilige Geest zelf, die werkt in ons, die heel actief is en ons het heil in Christus toe-eigent. Moeten we van hier uit ook niet naar de gaven van de Geest in de gemeente kijken?

Bij gaven gaat het niet in de eerste plaats om talenten of bekwaamheden, maar om mensen. Om gelovigen in hun bijzondere betekenis voor Christus en de opbouw van zijn gemeente. Dat zijn ze alleen door de Heilige Geest en voor zover ze verbonden zijn aan Christus, op Hem gericht.

Bij de gaven van de Geest gaat het niet om 'hebben' maar om 'zijn'. Niet: wat *heb* ik of wat *heb* jij? Maar: wie *ben* ik met mijn talenten en mogelijkheden voor Christus, voor zijn gemeente en voor al mijn naasten?

Een paar voorbeelden.

De gave van de *gastvrijheid*. Dat betekent, dat jij dan een bijzonder gastvrij mens bent in de gemeente en in je omgeving. Zo maakt Christus je ook herkenbaar. En in die arme naaste ontvang je de Here Jezus zelf in zijn huis.

Neem de gave van de *wijsheid*. Je bent of wordt een bijzonder wijs mens, die dingen goed in zijn verband kan zien. Je kunt ook richting geven aan anderen in de gemeente en daarbuiten.

Of de gave van het *leidinggeven*. Christus maakt van jou een mens die voorop loopt en de gemeente meeneemt de goede kant op. Achter Christus aan.

Ontdekken en ontwikkelen

Hoe ontdek je en ontwikkel je nu de gaven die Christus door zijn Geest aan jou heeft gegeven? Dat bijbelstudie en gebed hiervoor belangrijk zijn, hoef ik in dit blad niet uit te leggen. Moet je nu vooral diep in jezelf graven om verborgen schatten op te delven?

Ik las ergens de opmerking: 'Het is opvallend dat we in het Nieuwe Testament nergens de oproep tegenkomen om ons eigen charisma op te sporen, voordat we kunnen gaan dienen. We worden telkens tot die dienst opgeroepen. Begin maar te dienen en het zou me niet verbazen dat u al dienende uw charisma(ta) ontdekt.'

Wellicht kan een 'gaventest' voor gelovigen en gemeenten een hulpmiddel zijn om op te sporen, wat de Geest aan geschenken aan broeders en zusters in de gemeente heeft gegeven.

Christus geeft de cadeaus van de Geest om ze te gebruiken voor de opbouw van zijn gemeente in de breedste zin van het woord. Daar hoort ook bij de plaats en de taak van de kerk in de wereld, in de samenleving. Dat moeten we nadrukkelijk in beeld blijven houden. Gaven niet onder ons houden.

Omdat gaven gebruikt worden voor de opbouw van de gemeente, is die gemeente ook ingeschakeld bij het ontdekken en uitpakken van de cadeaus van de Here aan broeders en zusters. Anderen zien soms beter wat wij aan mogelijkheden en gaven hebben dan wij zelf. Dit model kennen we allemaal wel bij de verkiezing van ouderlingen en diakenen in de gemeente.

Plussen en minnen

Wij mogen ons, zoals we zijn, ter beschikking van de Here stellen. Helemaal, met onze plussen en minnen, onze sterke en minder sterke kanten. Daarbij mogen we onze 'pluskant' vergroten en tot ontwikkeling brengen. 'Ik kan dit wel doen. Dat past bij mij. Daar heb ik plezier in.' En de 'minkant' mogen we rustig erkennen en beperken. Maar we moeten niet te veel energie steken in het opheffen van de minpunten. Dat wekt alleen maar frustratie of jaloezie. 'Waarom heeft hij wel wat ik niet heb?' Dat ontnemt je de lust en de motivatie om je in te zetten voor Christus en zijn zaak in de wereld.

Bedenk: het gaat om cadeaus van de Geest. Gods geschenken. Je mag ze dankbaar ontvangen. Ook mag je ze tellen. En ze gebruiken in de Geest van de Gever!

Bespreekpunten

1. Laat iemand eens een boek met gaventest aanschaffen. Kunt u iets met een gaventest in uw gemeente?
2. Gave en roeping. Komt met de roeping de gave mee of komt met de gave de roeping mee? Moeten we in de gemeente taakgericht, roepinggericht of gavengericht werken? En hoe doen we dat dan?
3. Overweeg het aanleggen van een databank van gaven in de gemeente. Of is het beter dat elke wijkouderling en wijkdiaken noteert welke gaven hij in zijn wijk aantreft bij broeders en zusters?

Literatuur

Dr. J. van Bruggen, *Ambten in de apostolische kerk*, Kampen 1984, hoofdstuk 7.

Nynke Dijkstra-Algra, *Verscheidenheid van gaven*, met gaventest, Zoetermeer 1999.

J. Eschbach e.a., *Vurig Verlangen. Evangelische vernieuwing in de traditionele kerken*, Zoetermeer 1996², hoofdstuk 9 (Ook beschikbaar op de Online Bijbel 2000 Cd-rom).

Dr. L. Floor, *De doop met de Heilige Geest*, Kampen 1982 en latere drukken.

Dr. L. Floor, *De gaven van de Heilige Geest*, Heerenveen 1999.

J.A. Knepper sr., *Een geestelijk huis van levende stenen*, Goes 1991.

J.I. Packer, *Wandelen door de Geest*, uitg. Novapres, hoofdstuk 1 en 2.

Dr. M. te Velde, *Gemeenteopbouw 2*, Barneveld 1992, hoofdstuk 9.

Dr. M. te Velde, *Gemeenteopbouw 4*, Barneveld 1993.

Ds. C. van de Velde e.a., *Van werkelijkheid naar ideaal*, Kampen 1993, hoofdstuk 10.