

### Hebben we wat te kiezen?

A.G. van Dijk-Bufferinga

'Verlies je hart niet aan de wereld of aan de dingen in de wereld!' (1 Joh. 2:15a). Deze waarschuwing spreekt aan, en in een stad als Amsterdam, waar op 14 mei de vrouwenbondsdag was, helemaal. Ja, om het gevaar van ontrouw en de waarschuwing, die daaraan herinnert, op een afstand te houden en ons veiliger te voelen, reageren we vaak zo. Maar hoe dan ook, hebben we die waarschuwing niet allemaal en overal nodig? We hebben toch allemaal de neiging onze eigen gang te willen gaan en onze eigen keuzes te willen maken? Zonder God en zonder Christus. Dit is de achtergrond van 1 Johannes.

### Terecht en liefdevol

Kiezen voor de wereld. Het klinkt gevaarlijk en dreigend! Aan welk gevaar denken we bij het lezen van deze uitdrukking? Om maar wat te noemen: aan slechte zeden en aan spectaculair slecht gedrag. Maar dan wel van anderen. We denken (bij voorkeur) niet direct aan ons eigen gedrag en aan ons eigen hart dat boos is. Niet aan onze persoonlijke geld- en tijdbesteding, aan ons kijk- en leesgedrag, dat lang niet altijd het licht kan verdragen.

En ook de invloed van de duivel, de overste van deze wereld, onderschatten we vaak. Hij weet ons prima te vinden, ondanks dat hij geen recht meer op ons heeft. Elke dag probeert hij ons over te halen om soepel met de Waarheid van de Here God om te gaan. U ervaart ook dat ons gebed om verlossing van het kwaad elke dag weer nodig is.

Als we dit eens op ons in laten werken, kunnen we niet anders dan erkennen dat de waarschuwing van zo-even niet overdreven en niet wereldvreemd is. Hij is zelfs heel terecht en doeltreffend. Maar ook liefdevol, en daarom belangrijk om steeds te herhalen en bij stil te staan.

Want leest u maar wat Johannes op die waarschuwing laat volgen: iemand die de wereld liefheeft, de liefde van de Vader is niet in haar of in hem. Denkt u zich dat eens in. Het komt erop neer dat we geen twee heren kunnen dienen.

Wie zich wil laten waarschuwen door de woorden van Johannes, doet dat niet uit zichzelf. Die doet dat uit geloof. En geloof is een gave, die we hebben gekregen van de Heilige Geest. De Geest hebben we gekregen van Christus, die *leeft*, en van de Vader, die de wereld zo lief heeft gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gaf om mensen te redden die in Hem geloven. Dit staat in het evangelie van Johannes (Joh. 3:16).

### Nieuwe werkelijkheid

In een samenleving die steeds minder christelijke elementen in zich heeft en waar de waarheid de vraag is, is de oproep van Johannes niets minder dan een geweldige aansporing om met Christus te leven. Met Christus, die leeft en die de boze heeft overwonnen. Ook persoonlijk voor wie in Hem gelooft.

Viel het u ook op dat Johannes dit de lezers als het ware op het hart wil drukken? Hij spreekt ze per categorie aan: vaders (en moeders), kinderen en jongeren en Hij laat hun treffend het vaste perspectief van een leven in Christus zien. Hij heeft het dan over de werkelijkheid van een nieuwe wereld, zonder verleiding, ontrouw of gevaar. Dat is het Koninkrijk van God, dat op naam staat van Christus, die in de hemel bij de Vader is, en dat al gekomen is én nog komt.

Een begin hiervan mogen we zien in onze eigen gemeente. We horen daarbij, omdat we gedoopt zijn en op naam van Christus staan. De gemeente is het lichaam van Christus. De gemeente is daarom een veilige plek om te *luisteren* naar Gods Woord, en om samen te *praten* en na te denken over de praktische betekenis ervan in ons volle leven en voor ons gedrag.

In ons gedrag kunnen we onze liefde laten zien voor God en onze naaste, voor alles wat Hij heeft gemaakt en laat leven. Natuurlijk denken we ook aan ons verenigingswerk als we het hebben over luisteren naar en samen praten over Gods Woord. Dat verenigingswerk is een fijne mogelijkheid voor opbouwende geloofsgesprekken; om met elkaar verder te komen in ons leven met de Here.

### Aanloop

Ik wil het bovenstaande beschouwen als een soort inleiding op wat u verder in dit nummer kunt lezen over het *dagthema* van de vrouwenbondsdag: *Het Lam leeft*.

Ds. Kramer uit Gent heeft een belangrijk deel van de uitwerking van dit thema voor zijn rekening genomen. De weergave van zijn bijdrage kunt u vinden in dit nummer. Jammer genoeg geldt dit niet voor het andere deel van de uitwerking van het dagthema: de samenzang, de muzikale bijdragen en de dia's van schilderijen over Openbaring. Dat kunnen we u niet laten

horen en zien!

Ondanks dat hebben we goede hoop dat de weergave van het bondsdagthema in deze WEGWIJS op u als bezoeker en op u die niet naar Amsterdam kon komen, een appèl zal doen om christelijk, dat is heilig te leven, en christelijk leven te laten zien in de samenleving.

Dat we, terwijl we lezen, ons verbonden mogen weten met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus door de bijbelse boodschap van de 53ste bondsdag in Amsterdam.

(U kunt hierbij lezen 1 Johannes 2: 12-17)