

THEMA

WOORDWIJS

De zondag: dag van de HERE

E.L. van 't Foort

De zondag is binnen onze kerken onderwerp van gesprek. Daar hoeven we niet vreemd van op te kijken! De hele geschiedenis van Gods volk door was er steeds aandacht voor één zo bijzondere dag per week. Al in het Oude Testament blijkt de rustdag heel belangrijk te zijn. Vandaag is de rust die de HERE aan zijn volk wil geven, beslist niet minder van belang. Integendeel! We willen nu enkele bijbelse motieven noemen, waarom wij de zondag houden.

Scheppingsmotief

De Here heeft de aarde in een heel speciale volgorde geschapen. In zes dagen heeft God de aarde als een volmaakte woonplaats voor de mens klaargemaakt. Alles wat een mens nodig heeft om te kunnen leven, was er: licht, lucht, droge grond, groene planten en bomen met vruchten, vogels, vissen en dieren. Pas toen dit alles klaar was, heeft God de mens gemaakt. De aarde is gemaakt voor de mens: dit is zijn ideale woon- en leefomgeving.

De mens ontvangt van God de opdracht om over alles op aarde te regeren. De mens is de koning van dit deel van de schepping. Of met de woorden van Psalm 8: de mens is de kroon van de schepping. Ik citeer: 'Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heersen over de werken van uw handen, alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd'.

Maar de mensen zijn niet het einde en ook niet het einddoel van de schepping. Dat blijkt uit dezelfde psalm. Psalm 8 begint en eindigt met de verheerlijking van God: 'O Here, onze Here, hoe heerlijk is uw naam op de hele aarde!'

Dit is het doel van Gods schepping, dat Hij verheerlijkt zal worden! Daarom heeft Hij mensen gemaakt. En Hij heeft hen zo gemaakt, dat zij in staat zijn om bewust en van harte Hem te loven en te prijzen om al zijn werken.

Dus: de aarde is gemaakt als woonplaats voor de mens. En de mens is geschapen voor de Here! De zevende dag, de sabbatdag, is het hoogtepunt van Gods schepping. Er zijn mensen die de Here verheerlijken! Daarom mag de sabbat niet verlaagd worden tot slechts een rustdag voor de mens, maar het is de dag van de HERE. De dag die Hij afgezonderd heeft voor zijn eigen eer!

Er wordt in Genesis 2 niet met zoveel woorden gesproken over de rustdag als een instelling, een bevel van God. Het gaat daar over het rusten van God van zijn scheppingswerk. Maar er is veel voor te zeggen, dat de mens daarin zijn Schepper vanaf het begin gevolgd heeft. In Exodus 16 wordt ervan uitgegaan, dat de sabbat er al is. Daarna volgt Exodus 20 waar God zijn tien woorden van het verbond geeft. En dan legt God zelf het verband tussen de sabbat en zijn eigen rusten op de zevende dag van de scheppingsweek. God bevestigt dan dat Hij een rustdag voor zijn volk wil hebben.

Bevrijdingsmotief

God geeft rust aan zijn volk dat Hij bevrijd heeft van de slavernij. In Egypte kreeg het volk geen rust om de HERE te dienen. Dit noemt de HERE tegenover Farao het motief om zijn volk te bevrijden: 'Laat mijn volk gaan om Mij te dienen' (o.a. Ex. 10:3).

De bevrijding uit de macht van Egypte is tegelijk 'voorteken' en voorwerk van de verlossing uit de macht van de zonde. De zonde hindert ons in de dienst van God. De bevrijding van de zonde geeft ons de ruimte om God te dienen. En God dienen, betekent vooral ook: zijn naam verheerlijken. Gods volk is bevrijd om weer aan dit scheppingsdoel te kunnen beantwoorden.

De sabbat wordt in Exodus 31:17 een teken genoemd. Een teken van het verbond tussen de HERE en Israël. God heeft voor zichzelf een volk afgezonderd, een volk dat zijn eigendom is. Een koninkrijk van priesters.

Ook al heeft Christus dit teken van het Oude Testament vervuld en kunnen we de zondag niet zonder meer een teken van Gods verbond met ons noemen, toch laten we juist op zondag zien dat wij Gods volk zijn, met wie Hij zijn verbond gesloten heeft: een volk apart gezet om God te dienen. En God dienen, dat doen we samen.

Rustmotief

Wij mogen op zondag rusten van onze werken. Wij zijn in de week zo druk met werken en allerlei activiteiten, dat er maar heel weinig tijd voor de HERE blijft. Gelukkig helpt de HERE ons om de rust die Hij ons wil geven, ook bewust te zoeken. De HERE laat ons weer op adem komen, zodat we God met ons hele leven elke dag kunnen dienen. De HERE geeft ons adem, dat is vooral ook: Hij maakt ons vol van zijn Geest, zodat we met een sterk gemaakt geloof weer verder

zullen gaan.

God geeft ons rust om onze aandacht en ons leven op Hem te richten, zodat Hij aan zijn eer en verheerlijking komt. We mogen onze nieuwe adem gebruiken om te genieten van al Gods werken, ook in ons eigen leven.

De rustdag die de Here geeft, is geen slaapdag of dag van verveling. Maar een dag waarop we enthousiast en dankbaar actief mogen zijn. We gaan naar de erediensten. Er is gelegenheid voor gemeentelieven. De zondag is bij uitstek een dag van barmhartigheid: het omzien naar elkaar en anderen in nood. Dit betekent ook dat het een dag is die we kunnen gebruiken om te getuigen. De gemeente te Belhar bijvoorbeeld is ontstaan door evangelisatiewerk op zondag.

De rust die we hebben, hebben we te danken aan Christus. Daarom is zijn opstandingsdag in het Nieuwe Testament 'de dag van de Here' geworden (Openb. 1:10).

In Hem zien we uit naar de volkomen rust, de eeuwige rust, die Hij beloofd heeft. De zondag draagt daarom ook een feestelijk karakter. Het is de dag van de Here. Laat de zondag daarom voor onze kinderen ook een feest zijn. Een feest van de Here.

Voor de bespreking

- * Kunt u suggesties doen hoe we in ons gezin de zondag tot een feestdag kunnen maken, ook voor onze kinderen?
- * De sabbat is de dag van de HERE en niet slechts een rustdag voor de mens.
- * Op de zondag worden we gestimuleerd, als het ware opgeladen, voor de rest van de week.
- * Hoe spreekt het Nieuwe Testament over de rust (zie bijv. Hebr. 4)?