

## OP WEG

### Verlangen naar Christus, waardevol nieuws

A.G. van Dijk-Bufferinga

Voor wie op 13 mei naar Groningen is geweest, kan dit nummer een soort herhaling van de Bondsdag betekenen. Een herhaling, geïllustreerd met leuke foto's.

Wie niet in de Groningse Martinihal is geweest, heeft nog heel wat in te halen. Dit zal opgaan voor de meesten van ons, ook al waren er tweeduizend vrouwen op de Bondsdag.

Wat u zo-even las, vind ik maar een zakelijke benadering van de jongste Vrouwenbondsdag. Zoiets nodigt niet uit om dit bondsdagnummer te lezen. Omdat u dan te veel zou missen, vertel ik u mijn eigen ervaring. Mijns inziens heeft deze dag de bezoekers persoonlijk heel veel moois meegegeven: het grote nieuws van een blij vooruitzicht in het licht van Christus, waar we nu, hoe dan ook, al naar toe mogen leven.

Ik hoop dat deze typering u (opnieuw) nieuwsgierig genoeg maakt naar wat er op de Bondsdag is gezegd over de rechtvaardiging door Christus, het lijden van de tegenwoordige tijd, over gehechtheid aan het leven nu, het laatste oordeel, en wie ik ben en wie wij ontmoeten als we bij Christus komen.

Als u de gevarieerde uitwerking van het bondsdagthema leest, zult u (weer) onder de indruk komen van het onvoorstelbaar blij vooruitzicht dat een christen is beloofd, en van de betekenis van die belofte voor uw leven van vandaag. Dankzij Christus. Dat kan uw gerichtheid op Hem doen groeien

Jammer genoeg kunnen we u de verbondenheid die op die dag voelbaar was tijdens het luisteren en zingen, niet tastbaar overbrengen. Ook niet de ademloze aandacht voor een nieuwe wereld van en met God.

Toch is er nieuws om door te geven.

### Hier-en-nu

Waarom nieuws? Omdat die aandacht voor en die gerichtheid op het werk van Christus in ons leven niet vanzelfsprekend zijn én niet aansluiten bij de *ik-gerichte, hier-en-nu*-mentaliteit van onze samenleving. Van die samenleving zijn wij lid. Mensen zijn tegenwoordig sterk gericht op hun *persoonlijk welzijn in het leven van elke dag*. Hieraan willen ze zelf inhoud en waarde geven, zonder dat ze rekenen met God. Met God, Die wel de Schepper van hun leven is en Die verantwoording vraagt.

De hoge levensstandaard die voor iedereen - en liefst direct - zoveel mogelijk moet bieden, stimuleert deze levenshouding. Iets waar geen eind aan lijkt te komen. Maar veel mensen laten zien dat ze deze manier van leven toch niet aankunnen: ze komen zichzelf tegen. Dat vraagt om bezinning.

### Prediker

Prediker kan ons daarbij helpen. Hij was ook onder de indruk van de moeite waar de mensen in hun leven mee tobden. Hij beschrijft dat heel herkenbaar in hoofdstuk 3:1-8.

Ook dat ze bij de dag leven en naar het *hoe* en het *waartoe* van hun leven zoeken. Dat bedoelt Prediker in hoofdstuk 3:11 van zijn boek, waar staat dat God de eeuwigheid in het hart van mensen heeft gelegd.

Gelukkig bleef hij niet steken in een signalering van zoveel waarom-vragen. De Geest heeft hem er inzicht in gegeven en hem wijze levenslessen laten opschrijven. Die zijn ook bestemd voor moderne mensen zoals wij zijn.

Door de Heilige Geest zet Prediker mensen, die van nature uit zijn op zelfhandhaving, op het spoor naar God toe. Naar God, Die goed is en alles prachtig maakt, Die ieder het nodige uit zijn hand en op de juiste tijd geeft.

Het grote bewijs hiervan is zijn Zoon, Die Hij op het juiste moment naar de wereld stuurde, om zondaars te redden en voor hen opnieuw *leven met blij vooruitzicht mogelijk te maken* (Kol. 2 en 3). *Alles dankzij Christus!*

Zij die dit geloven, mogen in onze moderne samenleving laten zien dat God alle eer waard is. Het is moeilijk om dat in je leven te laten zien en om aan de waarheid van Christus vast te houden. Daarvoor hebben we elkaar nodig in de kerk; daarvoor zijn stimulerende en bemoedigende activiteiten belangrijk: om steeds weer het grote nieuws te horen over Christus, de Zoon van God, Die was en Die is en Die komt.

Dat hebben we gehoord op de 52e Bondsdag in Groningen.

U kunt hierbij lezen Prediker 3:10-15 en Kolossenzen 2:20-3:4.