

BONDSDAG - REFERAAT II

Leven in liefde

C. van den Berg

Leven in liefde... wat moet je ermee in een wereld als deze?

Leven in het verbond is: *leven in liefde*. Op papier misschien best een mooie titel, maar wat moet je ermee in een wereld als deze? In een wereld van haat en nijd. Tot in grote, afgrijselijke vormen toe.

Kijk eens naar de Balkan. Hoe Serven, Kroaten en moslims het doen. Jarenlang waren ze 'kameraden'. Onder 'kameraad' Tito. En nu, nu maken ze het leven van elkaar kapot. In een vreselijke oorlog. Met afschuwelijke oorlogsmisdaden. Hoe komt het ooit zover, dat ze daar gaan leven in liefde.

En als dat nu het enige oorlogsgebied was op de wereld. Maar is het tussen de Russen en de Tjsetjsenen soms anders? En tussen Hutu's en Tutsi's in Ruanda?

Leven in liefde... wat moet je ermee in een wereld als deze? Een wereld van haat en nijd is het. Niet alleen verder weg. Maar ook dichterbij. In onze eigen leefwereld. Goed, het loopt in onze samenleving gelukkig niet zo de spuigaten uit als op die andere plaatsen. Maar is onze samenleving zo gezond? Kun je daar zien en leren wat leven in liefde is?

Neem nu het huwelijk. Daar verwacht je toch als eerste leven in liefde. Hoe wordt het huwelijk vandaag gewaardeerd? (Voorzover er nog getrouwd wordt tenminste.) Het moet een toonbeeld van liefde zijn. Kinderen moeten er van liefde leven en liefde leren. Maar wie uitgekeken is op eigen man of vrouw en meer ziet in een ander, die gaat z'n gang. Je doet waar je zin in hebt. Jij beslist.

Maar nu wijzelf. Mag ik u een eerlijke vraag stellen: zit het *ons* in het bloed? Doen *wij* het zo goed? Alsof *ons* leven vrij is van ergernissen... of nog erger. Vindt u het ook zo moeilijk de ander te aanvaarden zoals God hem geeft? Je voelt je al gauw teleurgesteld als die ander niet voldoet aan je wensdroom. Je man, je vrouw, of wie ook.

Wie kan een dag beëindigen zonder God te smeken om genade. Met de bede of Hij niet wil denken aan al je zonden. En ook niet aan je zondige aard. Wat moet je daartegen vechten. Dat je elke dag er weer erop uit bent om *niet* in liefde te leven. Te haten zelfs. Ja ik. En u.

Leven in liefde... hoe leer je dat?

Van *God* leer je het. Van God alleen. *Zo* lief heeft Hij de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft. (Joh. 3:16). Zijn enige, lieve Zoon... Voor *deze* wereld.

Nee, dat was geen opwelling bij Hem. Opwellingen verdwijnen weer net zo snel als ze gekomen zijn. God gaf omdat Hij het heeft *beloofd*. Liefde is trouw! Je proeft het de hele Bijbel door. Vanaf het eerste begin. Bewogen door liefde heeft God de mens na z'n opstand toch weer opgezocht en hem getroost door zijn Zoon te beloven (art. 17 NGB). Bewogen door liefde is God die belofte nagekomen en gaf Hij Jezus, zijn Zoon.

Hij gaf Hem, ook toen Jezus door z'n trouwste leerlingen in de steek werd gelaten en door z'n eigen volk werd uitgespuwd. Hij bewees zijn liefde, terwijl mensen zijn liefde afwezen. 'Toen wij nog vijanden waren', zegt Paulus (Rom. 5:8-10).

Wie wil weten wat liefde is en het wil leren, moet de Bijbel opslaan en de liefdesbrief van God lezen. Dan lees je van een liefdesgeschiedenis zonder weerga. Van een huwelijk dat blijft dankzij God.

Liefde leren we alleen van Hem. Trouwe liefde. Oftewel de liefde van het verbond. Eens heeft Hij Zich verbonden aan ons. En nooit... nooit heeft Hij er een punt achter gezet. Wat Hij beloofd heeft, komt Hij na. Zijn eeuwige leven lang. Je leert de liefde van God kennen als liefde die heel ver gaat. *Zo* ver... nog verder kan niet. Liefde tot het einde. Alles geven. Jezelf geven. Je leven verliezen. Om de ander het leven te geven. Dat deed Jezus. En dat stempelt dan ook het leven met God. Door achter Jezus aan te gaan en Hem te volgen.

God is liefde. Zoals Hij is, zo wil Hij ons graag zien. U kent de twee grote geboden:

-u zult de **HERE**, uw God, liefhebben boven alles,

-u zult uw naaste liefhebben als uzelf.

In beide geboden staat dat woord: liefhebben. Als werkwoord. Kernachtiger is ons leven niet samen te vatten dan met dat woord 'liefhebben'. Dat is de zin van ons leven. Leven in liefde. *Zo* is God. *Zo* alleen passen wij bij Hem.

En de liefde die Hij vraagt, is liefde met je hele wezen. Liefde met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en al je krachten. Ook dat past weer bij God. Want zo heeft God Zich toch ook gegeven. En zo geeft Hij Zich toch elke dag weer. Helemaal. Met heel zijn wezen. Met alles.

Zeker, er zijn verschillen, met ons vergeleken. Verschillen hemelsbreed. Hij heeft lief op zijn niveau en wij op het onze. Hij

in goddelijke mate en wij met onze kleine mensenmaat. Maar wel helemaal. Bij liefhebben doen alle functies in je leven mee. Je gevoelens. Je gedachten. Je wil. Je doen en laten. Alles.

Liefde is niet alleen een warm hart hebben voor iemand, maar ook iemand de helpende hand bieden. Jezelf inzetten zonder iets achter te houden. Er helemaal voor de ander zijn. Zoals die barmhartige Samaritaan, voor wie veel Joden hun neus ophaalden. Hij bewees zijn liefde, gaf z'n tijd, z'n aandacht, z'n geld. Aan die halfdode Jood die hij niet eens kende.

Leven in liefde... hoe komt het bij ons mensen zover?

Daarvoor moet er een wonder gebeuren. Wij hebben het niet in huis om in liefde met God te leven. Wij moeten dat krijgen. Liefde is een gave. Gods grootste geschenk. Pas als God ons zijn liefde geeft, pas dan leren wij lief te hebben.

En dat wonder wil Hij ook aan ons leven doen. Hij wil zijn liefde zelfs uitgieten. Uitstorten (Rom. 5:5). In onze harten. Daar diep van binnen, waar alles begint. En dat wonder moet elke dag weer gebeuren. Daarvoor moeten we steeds weer bij de HERE aankloppen. Hem vragen wat je zelf niet hebt. Door te bidden dus. En ook door naar Hem te luisteren. Door wat Hij zegt in zijn Boek, in te drinken.

Zo gaat dat bij leven in liefde. Daar wordt veel gepraat met elkaar. Je luistert naar wat de ander vertelt. En je reageert erop met je eigen verhaal. Samen alles bespreken. Zo deel je alles samen.

U weet hoe het gaat als het gesprek verstomt. Als er niet meer gepraat wordt, ga je langs elkaar heen leven. Dan groei je uit elkaar. En dat wil de HERE niet. Hij wil alles samen delen. Hij *sprekt* u graag. Hij *hoort* u graag. Dus wat u betreft altijd dit op uw dagprogramma zetten: wat de HERE zegt, wegen, overwegen, bewaren en doen. (Wie God liefheeft, bewaart zijn geboden, zegt Johannes). En daarbij steeds naar God gaan in gebed. Wat u niet hebt, moet u vragen van Hem. U moet geloven in zijn liefde. En vragen om zijn liefde. Dat is de manier van leven. In deze wereld en in deze samenleving. Dat is de enige manier van leven die blijft. En de rest wordt afgebroken. Ook uit ons leven.

We hebben wind tegen vandaag. En die wind is sterk. Egoïsme is een kwaad dat al heel lang bestaat. En het probleem vandaag is, dat er zoveel mogelijkheden voor dat kwaad zijn om uit te groeien in allerlei vormen. Om zelf aan je trekken te komen. Volg de reclames maar. Wat een aanbod. Kies maar uit.

Om tegen die wind op te kunnen, hebben we de wind van de Geest nodig. Hij leert je leven van Christus. Van Gods liefde. Hij leert je geloven in de manier waarop God het doet. Hij maakt je wijs en geeft je helder zicht op alles. Hij geeft je de moed om het anders te doen dan vele anderen.

God in het middelpunt. En de naaste op de plek die God hem of haar geeft in uw leven. Die naaste niet minder dan uzelf. Die naaste krijgt u van God. In uw huwelijk en gezin. In de kerk. In uw straat. Op uw werk. Ook al ziet u hem minder graag. Al was het uw vijand.

Leer er te zijn voor hem of haar. Leer te geven wat hij of zij nodig heeft, zoals die Samaritaan die ik al noemde. Hij had het niet gepland voor die dag, maar hij was er wel een flink deel van de dag mee kwijt.

Liefde rekent niet naar zichzelf toe, maar naar de ander. Leven in liefde is een wonder. U en ik, wij moeten dat *leren*. Maar het kan. Want als je één ding vanaf Genesis 1 onder ogen krijg, dan is het dit: God doet wonderen. Wonderen van leven. Nieuw leven. Zelfs in een wereld van haat en nijd. God rust niet voordat de liefde alles vult en beheerst. Dan is het wonder compleet: God alles in alles.