

De sluipschutter van het zwarte gat

H. Drost, Venlo

Slaat u wel eens een maaltijd over om meer aan God en de Here Jezus te denken? Als je ziet hoe moslims in de maand Ramadan vasten, schaam je je als christen. Hun inzet is groot. Dat lijkt mooi.

Godsdienst is een van de middelen waardoor de satan graag mensen verleidt. Paulus schrijft dat de godsdienst van de heidenen een offeren is aan boze geesten (1 Kor. 10:20). In de Bijbel staat daarom dat je daar weg moet blijven, want anders krijg je contact met boze geesten.

Wanneer je die waarschuwing in de wind slaat, kies je voor contact met de satan. En wie met satan in contact komt, zal dat merken ook. Dat is eigenlijk het antwoord op de vraag die ik vandaag mag beantwoorden. De vraag is: waar komt de satan te voorschijn? Het antwoord is: daar waar mensen voor hem kiezen.

Zonde

Nu zult u zeggen: kiezen we niet allemaal verkeerd? Is de keus voor de zonde geen keus voor de satan? Wie niet in Jezus wil geloven, laat zich verblinden door duivelen. Achter veel seksuele zonden zitten demonische machten. Is dat alles geen kiezen voor satan? Ja, dat is waar. Zonde heeft altijd met satan te maken. Zonde is het kiezen voor satan.

Occultisme

Maar als dat zo is - wat is dan het bijzondere van 'occultisme'? Volgens mij moeten we het zo zien: in ongeloof en seksuele zonden werkt de satan, maar blijft daarbij meer op de achtergrond; in het occultisme echter kom je meer direct met hem in aanraking. Dat is de reden waarom daar de satan zich meer persoonlijk doet kennen.

U kunt het vergelijken met het leven met God. In Gods wereld leven veel mensen zonder persoonlijk contact met Hem. Echt persoonlijk contact ga je ervaren in de dienst van de HERE. Dan laat Hij merken dat Hij er is. Dan is er contact door zijn Heilige Geest. Daar komt de ervaring van het geloof en zijn er de ontmoetingen met God.

Zoals het in het licht is, is het in het donker ook. We leven in de wereld van satan, maar pas echt contact is er in de dienst van satan. In het occultisme laat hij zich kennen.

Bijbel

Wat is dat occulte gebied dan waar satan zich laat kennen? Dat heeft de Bijbel ons aangewezen. Duidelijk staat dat opgeschreven in Leviticus 19:31:

Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de HERE, uw God.

De HERE waarschuwt allereerst tegen het spreken met de *geesten van doden*. Dat is wat men later het spiritisme genoemd heeft. Men denkt met de doden in contact te komen. Dat doet men bij voorbeeld via iemand die bijzondere mogelijkheden heeft, om met de onzichtbare wereld in contact te komen. Zo iemand heet een medium.

U kent vast het verhaal wel van koning Saul die aan het eind van zijn leven naar zo'n medium in Endor toeging. Hij wil met Samuel spreken die al overleden is.

Kan dat dan? Kun je met de doden spreken? Nee, normaal niet. Er is geen contact met de doden mogelijk. Wanneer Samuel dan ook echt verschijnt - dat is Gods bijzonder werk - begint die vrouw te gillen van schrik. Normaal kwam een dode niet op. Nee, vaak was het bedrog. Een medium haalde onder gemompel van spreuken wat kunsten uit in een donkere grot. In zo'n sfeer werden toch al bijgelovige - en daardoor goedgegelovige - mensen voor de gek gehouden. Er was en is vaak bedrog. Maar toch is dat het niet alleen. Er kunnen geestelijke machten werken. Dan kan zo'n medium bijvoorbeeld allerlei dingen vertellen over je leven. Hoe komt ze aan die informatie? Van de overledene? Nee, van een demon.

Zo'n vrouw had dus soms allerlei kennis vanuit de geestenwereld, waar men meer weet dan wij. En als het over kennis van de toekomst gaat, dan zijn we op het tweede gebied waar deze tekst het over heeft: dat is de *waarzeggerij*. Waarom gaat iemand naar een waarzegger? Om zich veilig te voelen voor de toekomst. Dat betekent dat je je vertrouwen aan een ander dan God geeft.

Zo neemt de HERE dat ook op. Wanneer je met een geest van een dode of een waarzeggende geest spreekt, *verontreinig je jezelf* (zegt de Here in Leviticus 19 vers 31). Dat is een uitdrukking die wijst op overspel. Je breekt het verbond met God door je met een ander af te geven. Deze zonde is de zonde op het gebied van het eerste gebod: je hebt een andere god voor zijn Aangezicht. En de dienst van een ander dan de enig ware God betekent het dienen van zijn tegenstander, de satan.

Zo vinden we ook in de Bijbel wat het verschil is tussen occultisme en andere zonden: zonde doe je elke dag in deze wereld van satan, maar occultisme is het zoeken van satan, het dienen van hem.

Zichtbaar

WAAR HIJ GEDIEND WORDT, LAAT SATAN ZICH KENNEN. Ook zichtbaar? Ja, de machten uit de geestelijke wereld laten zich ook op aarde zien. Hoe wordt dat zichtbaar? Ik noem twee voorbeelden.

Dat kan VIA materie. De demon gebruikt *materiaal* om zich te laten zien. Beroemd en helaas veel toegepast is het 'glaasje-draaien'. Je zet op tafel een glas. Om dat glas heen zet je op papiertjes de letters van het alfabet en een papier met 'ja' en 'nee' erop. Met de hand boven het glas ga je een geest oproepen. Je vraagt of hij met je in contact wil komen. Het glas beweegt zich dan naar 'ja'. En via de letters kan de demon je allerlei dingen vertellen over jezelf of bekenden. Daar is echt een demon bezig. Mensen merken dat ook in nare gevolgen van zo'n seance. Ze ervaren met kwade machten in contact te zijn geweest. De satansdienst brengt je soms maanden angst, ongeluk en verdriet.

Het tweede voorbeeld is dat een demon niet alleen zichtbaar wordt via materie, maar ook IN materie. Dat is een stapje verder. Er verschijnt dan bijvoorbeeld een hand, die zich door de kamer beweegt.

Kan dat echt? Is dat wel echt? De Bijbel vertelt ons in 2 Tessalonicensen over de antichrist die komt. En zijn komst - staat er in vers 9 - 'is naar de werking van de satan met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen....voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij behouden hadden kunnen worden'. De satan is echt. Net zo echt als onze Bijbel waar is.

Vragenbeantwoording

1 Samuel 28

Wij hoorden onlangs een preek, waarin gezegd werd dat Saul in zijn ongeloof zich verbeeldde Samuel te horen spreken. U zegt dat hij werkelijk Samuel hoorde. Maakt God dan gebruik van demonische machten?

Er is nogal wat verschil in de uitleg van 1 Samuel 28. Het is mijn overtuiging dat we gewoon moeten lezen wat er staat. Er staat dat Samuel komt. Op de bondsdag antwoordde ik dat God inderdaad de kwade machten naar zijn hand zet. Maar ik moet nu erbij zeggen dat dit hier niet aan de orde is. God maakt geen gebruik van demonische machten, maar de HERE stuurt Samuel naar Saul en komt hem zo tegen op zijn zondige weg (zie ook 1 Kronieken 10 vers 13-14).

Op de vraag of iemand - als die vrouw in Endor - medium kan zijn tegen wil en dank, zegt de Bijbel dat iemand schuldig is. In Leviticus 20 vers 27 kunt u vinden dat het een bewuste zonde is.

Bezetenheid

Een aantal vragen kreeg ik over bezetenheid: komt het nog voor? Hoe ga je er mee om?

Het is belangrijk hier verschil te zien in situatie. Er zijn gebieden waar de macht van de satan zo groot is, dat hij mensen tegen hun wil in kan bezetten. Dat gebeurde in Jezus' tijd. Het valt op dat onze Heiland nergens de mensen verwijt dat ze door de duivel bezet zijn. Ze zijn slachtoffer. Je kunt dat ook zeggen van heidense gebieden waar de macht van de satan zo duidelijk heerst. Dat is de ene situatie.

De andere situatie is dat in een gebied de lamp van het evangelie schijnt. Daar is satans macht gebroken. Daar komt het op de keus van mensen aan! De keus voor de zonde en de verharding daarin kan het mogelijk maken dat iemand door de satan wordt bezet.

Wij leven in een land waarin de lamp van het evangelie steeds meer wordt uitgeknipt. Het wordt donkerder. Satans macht komt terug. Bezetenheid is nu vaak een kwestie van een keus, maar zou het ook niet hier weer een lot kunnen worden dat iemand tegen wil en dank moet ondergaan?

Iemand stelde de vraag: 'er komt een jongen om hulp vragen bij evangelisatie-activiteiten. Hij zegt dat hij bezeten is. E&R-leden gaan dan samen met hem bidden om die duivel(s) uit te drijven. Is dat een goede manier?'

Ik heb respect voor wat die christenen deden. Toch vind ik het wat argeloos. Mensen kunnen wel zeggen bezeten te zijn, maar is het waar? Stelt iemand zich aan? Is hij psychisch ziek?

De roomse kerk heeft die zaak wijs aangepakt. Ze stelde priesters aan voor die zaak. Het moeten priesters zijn die ook scherp kunnen zien wat echt en onecht is. Via bidden en vasten moeten ze zich op hun taak voorbereiden. Bij alle verschillen die er met Rome zijn, vind ik het een wijze aanpak dat de zaak kerkelijk geregeld wordt.

Ik zie vooral een taak voor ambtsdragers, wanneer er een duivel uitgedreven zou moeten worden. Iemand moet daarin niet

alleen staan, maar vanuit de gemeenschap van en met opdracht van de kerk die strijd aangaan in Jezus' naam.

Dierenriem

Er was ook een vraag of de uitleg van de sterrebeelden - onder welke dierenriem we geboren zijn - wat anders is dan waarzeggerij. Er is wel verschil. In de astrologie meent men dat onze toekomst in de sterren geschreven staat, terwijl men via waarzeggerij vertrouwt op bijzondere inzichten van een mens (of een demon waarmee die mens contact heeft). Maar de overeenkomst is, dat men niet uitgaat van het geloof dat ons leven vast ligt in Gods hand, maar dat ergens anders de koers van ons leven wordt bepaald.

Wichelroede

Iemand vroeg hoe ik denk over de wichelroede 'als je daar andere mensen mee kunt helpen om een betere levensomstandigheid te scheppen'.

Een wichelroede is een instrument - vaak een stok die in een V-vorm uitloopt - dat gaat bewegen als je het houdt boven een plek waar water zit. Men gebruikt het ook in paranormale geneeswijzen om de ziekte op te sporen en een juiste behandeling te geven. Wat is het? Heeft het te maken met bepaalde magnetische krachtvelden in deze wereld of is het een occulte macht?

Hier komt weer het punt naar voren dat altijd van belang is, als het over deze zaken gaat. Het is paranormaal. We kunnen dat niet verklaren. Maar nu moeten we niet direct zeggen dat het dus van de satan is. Er kunnen andere oorzaken voor zijn in de natuur. Ik kan niet zeggen of de wichelroede nu een kwestie van aardstraling is of duivels werk.

Paranormale geneeswijzen

Een aantal vragen gingen over de paranormale geneeswijzen. Er is o.a. in de Variant heel veel over geschreven. U kunt dat nalezen. Verdere literatuur ook daarover is:

J. Douma, *De Tien Geboden I*, p. 37-41.

H. Drost en J.W. Roosenbrand, *Occultisme*, vooral p. 42-48.

Dr. R. Kranenburg, *Een nieuw licht op de kerk?* (1984), met name p. 133-156.

De onzichtbare wereld. Cahier van Christelijk Studiecentrum ICS in Amsterdam.