

Leven van genade - moeilijker dan het lijkt!

C. de Putter, Hoogeveen

Een broeder van rond de 70 jaar blijkt nog altijd met schuldgevoelens rond te lopen, omdat hij als kind (van 10-16 jaar) regelmatig centen, halve stuivers, stuivers en misschien zelfs wel eens een dubbeltje uit de huishoudportemonnee van zijn moeder had gepakt. Gestolen dus, om bij zijn vriendjes geaccepteerd te worden.

Deze broeder heeft daar al heel veel jaren erge spijt van, en heeft ook aan de Here al talloze malen vergeving gevraagd. Toch lijkt het erop dat hij die vergeving niet krijgt.

Zijn vrouw zegt: "Je moet gelóven dat vergeven vergeven is."

Dat is zo. Maar toch slaagt deze broeder er niet in om het vergeven te krijgen. Het blijft aan hem knagen.

Is zonde na vergeving WEG?

Ja en nee. Ps. 103: zover als het Oosten is van het Westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons. Deze tekst lijkt te zeggen: al uw zonden zijn na vergeving de wereld uit. Weg.

Anderzijds zijn er teksten die aangeven, dat zonden na vergeving niet helemaal in de vergetelheid wegzinken, maar dat ze een plaats blijven houden, en dus een functie, tot en met het laatste oordeel.

In 1 Tim. 1:13 benoemt Paulus zijn slechte verleden voor ieder die het horen wil: hij is een godslasteraar geweest, een vervolger en geweldenaar; hij heeft de gemeente van Christus fors beschadigd.

Zelfs bij de jongste dag blijken onze zonden *nog* niet helemaal weg te zijn: de boeken zullen worden geopend: daar zien we onze zonden weer terug.

Zonden kunnen een andere kleur krijgen

De verschillende schriftplaatsen brengen ons tot het volgende beeld:

Vergeven zonden zijn niet zomaar *weg*, maar ze zijn *anders* geworden.

Het is niet Gods bedoeling dat oude zonden oud zeer blijven vormen, maar dat u er vèrder mee komt; verder in tweeledige zin:

*in de eerste plaats dat u de Here God intensiever leert kennen in zijn genade en vergeving in Christus; (bij het toenemen van zonde neemt ook de genade toe);

*in de tweede plaats: God kan iets kwaads ten goede doen keren, er een goed doel mee bewerkstelligen. De Here wil dat u met zo'n kijkrichting met uw zonden omgaat. Dat wil zeggen: eraan werken om niet stil te blijven staan bij het oud-zeer dat vroegere zonde teweegbracht, maar met Gods vergevingshulp dat oude zeer omzetten in nieuwe levenskracht.

Voor Paulus functioneert zijn slechte verleden niet alleen maar als iets pijnlijks, maar het motiveert hem tegelijk ook in zijn ambtswerk. Hij is zover dat hij de slechtheid uit zijn verleden publiek kan benoemen zonder in benauwde schaamte te gaan stotteren. In het geloof is hij daarin gegroeid. Ook de verwerking van dat slechte verleden heeft bijgedragen tot die groei. Zonder die oude zonde zou hij niet zijn wat hij op het moment van schrijven is: een gedreven prediker van de vergeving van zonden. Hij heeft aan den lijve ervaren wat vergeving is, hoe groot en overmachtig God daarin is, en deze ervaring drijft hem tot zijn werk.

Menselijke hulp

'Belijd elkaar uw zonden'.

In zijn goedheid geeft de Here God mensen om u heen om u verder te helpen in uw groeiproces.

Ik wens u toe dat u in uw omgeving veel hulp en steun zult vinden - om steeds verder te groeien - naar Christus toe.