

## Schuldig en toch vrijgesproken

C.J. Mewe, Spakenburg

De toekomst is verborgen, wordt vaak gezegd. Dat is in zekere zin waar. Maar een kind van God kent de toekomst in grote lijnen. Een gelovige weet waarop deze wereld uitloopt. We zijn op weg naar het oordeel. Soms dreigt dat wel eens buiten beeld te raken. We leven gejaagd. We hebben het druk. Op weg naar het gericht - dat geeft tegelijk ook de ernst van het leven aan. Eenmaal staan we voor de Rechter. Hij weet alles tot in de details: daden, woorden en zelfs gedachten.

### Verzoening

De HERE heeft een rechtszaak met de mensheid. Hij had de mens gemaakt om met hem eeuwig gelukkig te zijn. De bedoeling van de HERE was: samen met de mens in vrede genieten van de machtige werken van de HERE - dat is paradijs! Met elkaar spreken en naar elkaar luisteren. In harmonie.

De zonde sloeg een enorme kloof. De HERE daagt elk mens voor zijn rechterstoel. Alle daden moeten openbaar worden. Ieder mens staat schuldig. Geen mens kan dat ongedaan maken.

Kijk, dat is nu onze God: Hij bewerkt verzoening. Hij haalt mensen weer naar Zich toe door het bloed van het verbond. Hij geeft hun zijn teerste liefde. Met hen gaat Hij om. Het verbond is een stukje paradijs op aarde. Schuldig en toch met God mogen leven! Dat wonder beheerst het leven.

De HERE heeft een rechtszaak met de mensheid. Verzoening is er voor zijn volk. Maar *in het Oude Testament* blijkt meerdere keren, dat het verbondsvolk niet uit die verzoening leeft. De HERE zegt dan: 'Ik ga het volk van mijn keuze voor mijn rechterstoel dagen'. Denkt u bijvoorbeeld maar aan Micha. In hoofdstuk 6 wordt de rechtszaak beschreven. Bergen en heuvels moeten getuigen zijn, de grondvesten van de aarde eveneens. Het beheerst de hele aarde. Wat is dan de aanklacht van God? De HERE zegt: 'Wat heb Ik u aangedaan. Hoe komt het dat u mijn verbond beu bent? Zeg het maar'. De HERE zegt: 'Ik heb u uit Egypte verlost. Ik heb u in Kanaän gebracht'.

Wat voert het volk tot verdediging aan? Het wil betalen: duizend offerdieren en tienduizend oliebeken. Zoals mensen afgoden gunstig stemmen met grote cadeaus, zo deed ook Gods volk.

### Echt leven

Het verbondsvolk komt in het oordeel. Het leeft niet vanuit de verzoening. De rechtszaak sluit af met een oproep om met de HERE in het verbond te leven. Vanuit het bloed van de verzoening met de levende God omgaan. Dan moet u eigenlijk het slot van het boek Micha lezen. Micha betekent: wie is als de HERE? De HERE zal alle overtredingen dumpen in de diepte van de zee. Zoals radioactief afval in dik beton op de bodem van de oceaan werd gegooid, zo zal het met de zonden van Gods volk gaan. Verwijderd om te leven. Leven is immers met God omgaan. Dat is echt leven!

*In het Nieuwe Testament* wordt ook over een rechtszaak gesproken. Het voert te ver om daarbij uitgebreid stil te staan. Het is Johannes die spreekt over het ontkomen aan de veroordeling. 'Wie in Hem (= Christus) gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God' (3:18). En: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn Woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel (= verdoemenis), want hij is overgegaan uit de dood in het leven' (5:25). Dat is dus niet ALLEEN MAAR toekomst.

Waar draait het om in het leven? Om het in-Christus-zijn. Dat is het mooiste en diepste dat we kunnen zeggen en beleven: in Christus zijn. Hoe kan dat? Door het geloof. Het geloof is een band. Zo sterk is die band, dat we vlees van Christus' vlees en been van zijn gebeente zijn. Zo hebben gelovigen deel aan de betaling voor de schuld. We zijn schuldig door onze zonden, maar vrijgesproken door Christus' betaling.

### Prediking

Dat wordt in elke preek verkondigd. Prediking is bediening van de verzoening. Een preek zonder Christus is mislukt. Het gaat niet goed met de kerk, als de Christus niet telkens opnieuw verschijnt in het kled van de Schriften. De preek mag niet worden tot een politiek of maatschappelijk betoog. Of tot een verhaal-met-een-moraal. De preek is veel meer dan een bijdrage aan een discussie. Gods stem klinkt in de woordbediening. Daarin werken krachten die bij het laatste oordeel volledig openbaar zullen worden.

In de prediking van Jezus-Christus-en-die-gekruisigd gaat ook een indringend appel uit tot de hoorders: 'Grijpt Christus vast met de hand van het geloof. Neem Hem aan of... Nee, je zult toch dwaas zijn om het te laten liggen!?' Het Woord als zwaard van de Geest wordt ons als het ware op de keel gezet. 'Ja maar, dat klinkt zo ernstig'. Dat is ook zo. In de preek gaat de hemel open. Kostbare schatten worden getoond. Wie het niet aanpakt, wie het laat liggen, staat met lege handen en

moet zelf betalen. Tot in eeuwigheid kom je daar niet vanaf.

Elke dienst wordt in de kerk 'verkondigd en in het openbaar verklaard'. Woorden uit de Heidelbergse Catechismus (zondag 31). Het gaat dan over de sleutels van het hemelrijk. Onder de prediking gebeurt dat: het openen en sluiten van het hemelrijk. Het heeft geldigheid bij God. Je kunt niet in hoger beroep. De hoogste Rechter heeft gesproken. Wat zegt Hij? Vrijgesproken in Christus, 'zo vaak we de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen'. Er wordt wel eens wat schamper opgemerkt: 'De vrijgemaakten kennen 'belofte-prediking'. 'Te gemakkelijk'. 'Volautomatisch'. Het gaat in de preek om zaken van levensbelang: vrijspraak of oordeel; hemel of hel.

### **Gods liefde**

In het Woord gaat de hemel open. We zien onze Zaligmaker, die ten hemel gevaren is. Hij legt de zijnen aan het vaderhart. Hij moest ervoor bloeden. Hij ging er de hel voor door. De verkondiging van Gods liefde in Christus is de bron van levend water. Laten we die bron niet voorbij lopen. Liturgische bezinningen, best. De preek is de bron. Gemeenteopbouw, prima. Het Woord is het eerste. Laten we het belangrijkste niet vergeten. We zijn toch niet uitgekeken op het mooiste dat er is?! U ziet het toch wel? Een vloedgolf van secularisatie/verwereldlijking sleurt vele christenen mee. Wat moeten we doen? Hoeveel huwelijken lopen er stuk? We horen van ontwrichte gezinnen. Hoe houden we de jeugd vast? Het lijkt wel alsof alles kapot moet. Het mooiste moet stuk. Dat is duivels: het mooie dat God geeft, verwoesten.

Het beste wapen tegen secularisatie is de grote liefde van God in Christus. De HERE, die schuldigen vrijspreekt, zegt: 'Mijn zoon, mijn dochter, geef me je hart'. Als die prediking ons niet meer in beweging zet, dan is de kerk uitgepraat. Het evangelie van de vrijspraak vult ons hart en leven. Je kunt pas echt van het leven genieten als je vrijgesproken bent. 'Geef, dat wij bij Uw komst onstraffelijk wezen mogen'.