



Waarom heeft Lazarus niets verteld?

Een boeiende vraag: heeft niemand aan de door Jezus opgewekte Lazarus gevraagd hoe het in de hemel was? Ik denk in dit verband aan de 'bijna-doodervaring' die sommige mensen hebben beleefd. Ze spreken erover en laten duidelijk merken dat hun leven totaal is veranderd. Zou dit bij Lazarus ook het geval zijn geweest?

We lezen hierover niets in het evangelie van Johannes (Joh. 11). Ook over de andere mensen die in het leven zijn teruggeroepen lezen we niet dat ze iets hebben verteld over hun ervaring.

Paulus had een luisterervaring en geen kijkervaring

De meeste informatie krijgen we nog van de apostel Paulus. Hij is echter niet uit de dood teruggeroepen. De apostel is bij zijn leven in de derde hemel weggevoerd (2 Kor. 12: 2). Hij duidt die plaats ook aan als *paradijs*

(vs. 4). Dat is de plaats waar de gestorven gelovigen al met Christus zijn (Luc. 23:43 en Op. 2:7).

Daar heeft hij *onuitsprekelijke* woorden gehoord. Woorden die hij niet *mag* (NBV) uitspreken. De ervaring van Paulus is dus een *luisterervaring* geweest en geen *kijkervaring*. Hoe dat is geweest bij de anderen die uit de dood zijn opgewekt, vermeldt de Schrift helemaal niet.

Mijn voorzichtige conclusie is dat zij die uit de dood zijn teruggeroepen in het leven (denk bijvoorbeeld aan hen die bij het sterven van Christus uit de graven zijn gekomen – Mat. 27:52 en 53) ook niet *in staat waren* te vertellen over hun ervaring in het paradijs.

Wanneer het gaat over het onderwerp 'sterven en dan', komt ook altijd de vraag naar voren wat we ons bij een 'ziel' moeten voorstellen. En in de populaire roman *Deadline* schrijft Randy Alcorn dat de overleden Finney in de hemel een tijdelijk lichaam ontvangt (een 'voorschets'). Waar staat dat in de Bijbel?

Ds. L.W. de Graaff is emerituspredikant en woont in Heerde

Deze en andere vragen komen aan de orde in het *Leerhuis* op www.steunpuntbijbelstudie.nl: *Leerhuis 'Als ik in uw hemel kom!'*