

## De Heer regeert

Voor je ligt een nieuwe *WegWijs*, gewijd aan het boek Ester. Een geschiedenis die zeer tot de verbeelding spreekt. Boeken, toneelvoorstellingen, musicals en films: van alles is erover geschreven en bedacht.

In de Joodse traditie neemt het poerimfeest nog steeds een belangrijke plaats in. Ook daar kun je in dit nummer meer over lezen.

Het boekje heeft een plek gekregen in de canon van de Heilige Schrift. Niet alleen omdat het een prachtig verhaal is uit de geschiedenis van het volk Israël. Ook niet omdat de rol en de persoon van Ester ons kan oproepen tot moedig, zelfverloochenend gedrag.

Dit boek vertelt over een zeer belangrijke periode uit de eeuwenlange worsteling tussen het zaad van de vrouw en het slangenzaad. Het vertelt over de Heer die regeert. Over koningen en machthebbers, vazallen en verraders. Over meisjes die uitgroeien tot moedige vrouwen.

Al wordt Gods naam niet genoemd, Hij regeert! Al zien wij het niet, Hij regeert!

Al lezen wij over terreur, gifgasaanvallen en aanslagen op christenen en hun bezittingen, we mogen geloven en vertrouwen dat Hij regeert.

Mag het bijbelboek Ester ons, maar bovenal Gods kinderen in de verdrukking, blijven bemoedigen.

*Katrien Janssens-Salmons, voorzitter Bijbelstudiebond*