

God of mammon

Een actueler thema dan geld valt nauwelijks te bedenken. Of we het nieuws horen, de krant lezen of een gesprek voeren: het gaat over bezuinigingen, kortingen, pensioenen, ziektekosten, zorgtoeslagen en hypotheeken. Het lijkt of er niets belangrijkers is dan geld. Twintig eeuwen geleden hield Jezus zijn toehoorders voor: 'Jullie kunnen niet God dienen én de mammon' (Luc. 16:13). Het lijkt erop dat er in ons land maar één god is overgebleven: de mammon.

Je kunt gemakkelijk wijzen naar diegenen die eropuit zijn hun eigen inkomen op een buitensporige wijze te vergroten. De meesten van ons hebben niet zo'n topinkomen. Maar toch... durf je ook kritisch naar jezelf te kijken? Hoe ga jij ermee om als je pensioen minder wordt? Als jij meer moet betalen voor de zorg die je krijgt? Als jouw spaarpotje opgesoupeerd moet worden? We hoeven niet te denken dat wij immuun zijn voor de geest van hebzucht en ontevredenheid.

Wij mogen dankbaar zijn voor het vele goede, de welvaart, de uitstekende zorg en de vele mogelijkheden die we hebben in ons rijke Nederland. Maar laat je hart daar niet op gericht zijn. De Heer zegt er niet voor niets bij: 'Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen?' (Luc. 16:11). Je hart moet gericht zijn op het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Laat dat spreken uit je daden. Laat het ook in je gesprekken naar voren komen.

Deze *WegWijs* wil je op weg helpen om hierover het gesprek aan te gaan. Open en eerlijk. Als het moet met een kritisch oog naar jezelf. Om je hart en je leven met elkaar in overeenstemming te brengen. Om de Heer te dienen en niet toch stiekem een beetje te vertrouwen op de mammon. Je hebt het nodig!

Katrien Janssens-Salomons, voorzitter Bijbelstudiebond