

Leer én leven

Dit nummer is gewijd aan een bijbelboek. De redactie probeert steeds een goede afwisseling te zoeken in de thema's. Zo wisselen bijbelse en ethische onderwerpen elkaar af. Het lezen en leren uit Gods Woord en vervolgens daaruit leven is de missie van onze bond. Daar willen we je graag in toerusten.

Dat leer en leven onlosmakelijk bij elkaar horen komt heel duidelijk naar voren in de brief van Jakobus. Hij was een man met gezag in de eerste christelijke gemeente. We lezen in het boek Handelingen verschillende keren over hem. En nu schrijft hij een brief aan de twaalf stammen in de verstrooiing. Deze brief is opgenomen in de canon van de Bijbel, en daarmee gericht aan de gelovigen van alle eeuwen en in alle plaatsen.

Jakobus legt veel nadruk op de werken van het geloof. Een boom kent men aan zijn vruchten. Maar waaruit blijkt geloof als er geen vruchten van de Geest te bespeuren zijn in je leven?

Op het moment dat ik dit schrijf is er veel te doen over een onderzoek naar het gedrag van christenen. Wij willen graag herkenbaar zijn aan onze goede daden. Maar wat blijkt: goed gedrag wordt bestempeld als gewoon, normaal gedrag. En het etiket van hypocriet en betweterigheid wordt nog graag op christenen geplakt. Hoezo, ons positief onderscheiden? Maakt het dan toch niets uit hoe we leven? We weten wel beter.

Zijn we betrouwbaar, eerlijk en oprecht in ons spreken én handelen? Zijn we ons ervan bewust, dat er extra op ons gelet wordt als we zeggen dat we christen zijn?

Wij mogen leesbare brieven zijn van onze Heer en met vreugde de vruchten van de Geest voortbrengen: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en geloof.

Niet alleen voor het oog van de mensen, maar vooral tot eer van onze God en Vader.

Dus: lezen, leren én leven, die brief van Jakobus.

Katrien Janssens-Salomons, voorzitter Bijbelstudiebond