

# Ontmoeting

## Volg mij!

*Henk Bouwmeester*

**Als Zebedeüs even opkijkt, ziet hij de zoon van de timmerman weer langs het meer slenteren<sup>1</sup>. Dat is nu al voor de zoveelste keer. Heeft hij niks anders te doen? Gaat het in de bouw, net zoals in de visserij<sup>2</sup>, ook al slecht? Of zijn de geruchten toch waar?**

Ze zeggen dat Jezus overal gaat preken<sup>3</sup>. En hij zegt dat het koninkrijk van de hemel nabij is!<sup>4</sup> Gaat hij die onzin nu ook al hier in ons dorp vertellen<sup>5</sup>? Laat hij liever thuis aan het werk gaan. Woedend komt Zebedeüs in de benen om hem dat even te zeggen. Maar nog voordat hij zijn mond open kan doen, hoort hij Jezus Petrus en Andreas toeroepen: ‘Volg mij, dan zal ik jullie vissers van mensen maken!’<sup>6</sup> Wat verbeeldt hij zich wel. Is hij een rabbi? Timmerman, houd je toch bij je eigen gereedschap!

Stomverbaasd ziet hij Petrus uit zijn bootje springen en holderdebolder naar de oever waden<sup>7</sup>. Is die gek! Zie je wel, echt Petrus: eerst doen dan denken. ‘t Is maar goed dat het meer hier niet zo diep is, hij zou prompt kopje-onder gaan!<sup>8</sup> Even later schuift Andreas de boot op de kant en gaat ook hij met Jezus mee<sup>9</sup>. Met z’n drieën komen ze nu zijn kant op. Gauw gaat hij weer zitten. Laten ze hem en zijn zoons<sup>10</sup> liever alleen laten! Niet dus. En Jezus vraagt nu ook aan Jakobus en Johannes hem te volgen<sup>11</sup>. En dat doen ze ook nog! Ze gooien de netten aan de kant, springen op en gaan Jezus achterna<sup>12</sup>. Woedend springt ook Zebedeüs op en schreeuwt bulderend: ‘Zijn jullie wel goed bij je hoofd? Hoe moet dat nu met de zaak? Ik kan me toch niet alleen redden!’

Een paar maanden later begrijpt hij dat hij zich geen zorgen hoeft te maken over de dag van morgen<sup>13</sup>. Dat hij eerst het koninkrijk van God moet zoeken<sup>14</sup>. Dan zal alles goed komen. Kijk maar naar de leliën op het veld<sup>15</sup>.

---

<sup>1</sup> Matteüs 4:13-18a: Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen in Kafarnaüm, aan het Meer van Galilea (...) Toen hij langs het meer liep zag hij...

<sup>2</sup> In de evangeliën wordt een paar keer verhaald dat alle inspanning ten spijt de vissers geen vis gevangen hadden. Lucas 5:4-5a: Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: ‘Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.’

Johannes 21:5-6: Hij riep: ‘Hebben jullie soms iets te eten?’ ‘Nee,’ antwoordden ze. ‘Gooi het net aan stuurboord uit,’ riep Jezus, ‘dan lukt het wel.’ Ze wierpen het net uit en er zat zo veel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken.

<sup>3</sup> Matteüs 4:23a: Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen,

<sup>4</sup> Matteüs 4:17: Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’

<sup>5</sup> Algemeen wordt aangenomen dat de roeping van de eerste vier discipelen in Kafarnaüm plaatsvond. Petrus (en Andreas) woonden net als Jezus in Kafarnaüm. Van oorsprong kwamen Petrus en Andreas uit Betsaïda (Joh. 1:44: Filippus kwam uit Betsaïda, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus) en Jezus uit Nazaret (Mat. 2:23a: Hij ging wonen in de stad Nazaret). Naderhand zijn zij echter naar Kafarnaüm verhuisd. De Bijbel maakt alleen melding van Jezus’ verhuizing (Mat. 4:13a: Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen in Kafarnaüm, aan het Meer van Galilea).

<sup>6</sup> Matteüs 4:19: Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.’

---

<sup>7</sup> De Bijbel vertelt niet dat Petrus bij zijn roeping uit de boot sprong om naar Jezus te gaan. Waarschijnlijk is het wel. Petrus was nogal impulsief. Toen Jezus hen na zijn opstanding aan het meer opzocht, sprong Petrus uit de boot om naar Jezus toe te gaan. (Joh. 21:7: De leerling van wie Jezus hield zei tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’ Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op – meer had hij niet aan – en sprong in het water.)

<sup>8</sup> Maanden later, als Jezus in een storm over het water loopt, gaat Petrus inderdaad zowat kopje onder in het meer. Matteüs 14:29-30: Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’

<sup>9</sup> Matteüs 4:20: Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem.

<sup>10</sup> Matteüs 4:21a: Even verderop zag hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten.

<sup>11</sup> Matteüs 4:21: Even verderop zag hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes (...) Hij riep hen

<sup>12</sup> Matteüs 4:22 ... en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden hem.

<sup>13</sup> Matteüs 6:34: Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

<sup>14</sup> Matteüs 6:33: Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

<sup>15</sup> Matteüs 6:28: En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet.