

Vuurdoop

Met deze *WegWijs* heb je het themanummer in handen over de Bijbelstudiedag. Een verkorte weergave van de referaten, een foto-impressie en een sfeerverslag. Mooi om te lezen, zeker als je erbij bent geweest. Gelukkig hebben velen de reis naar Barneveld ondernomen om deze dag mee te maken. Want we organiseren de Bijbelstudiedag voor jullie!

Het thema van de dag was: Doop □ einde en nieuw begin.

Voor mij persoonlijk was deze dag de ‘vuurdoop’ in mijn functie als voorzitter. Best spannend. Gelukkig gingen er veel dingen goed, andere konden beter. Ook voor mij een leerschool. Als bestuur zijn we altijd blij met het meedenken en meeleven met de bond. Kritiek nemen we serieus en je gebed hebben we nodig.

De doop: beide sprekers benadrukten de rijkdom van dit sacrament. Helemaal geen automatisme, bijgeloof of gewoonte. Maar de heilige ernst van onze zonde en verworpenheid. Daartegenover staat de grote genade van Christus. Hij heeft Zichzelf als zoenoffer gegeven. Hij maakt ons één met Hem in zijn dood en opstanding. Alleen daarom zijn wij voor God rechtvaardig en van onze zonde bevrijd.

Wat is het belangrijk om deze rijkdom en ernst steeds weer te benoemen en met elkaar te bespreken. Om zo de grote betekenis van de doop in het oog te houden en dit door te geven aan volgende generaties. Want als we de rijke inhoud van het sacrament niet meer kennen of beseffen, kan het zo gemakkelijk vervlakken tot een ontroerend familiegebeuren. Aan ons, ouders, grootouders en kerkgemeenschap, de verantwoordelijke taak om hier inhoudelijk over in gesprek te blijven. Daar hebben we, als bestuur, een bijdrage in willen leveren.

We hopen dat je ermee aan de slag gaat. Op de vereniging, in de kerk, in het gezin. Daarvoor bidden wij je veel wijsheid toe.

Katrien Janssens-Salomons, voorzitter Bijbelstudiebond